



Με μια Ματιά



σελ. 2 ▶

Σταματήστε τις έμμεσες
μειώσεις στις συντάξεις



σελ. 3 ▶

Νέα παρέμβαση της Διοίκησης
για την αποζημίωση



σελ. 5 ▶

Τηλεδιάσκεψη με τον
υφυπουργό Εργασίας



σελ. 16 ▶

Χρηστικές πληροφορίες για τα
πλασματικά έτη ασφάλισης

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ» ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η κυβέρνηση μας εξαπάτησε και τώρα μας εμπαίζει!

Τα συστημικά ΜΜΕ, τα πάσης φύσεως «παπαγαλάκια» και η κυβέρνηση, προσπαθούν επιμόνως να μας πείσουν, ότι η επιστροφή στην κανονικότητα είναι γεγονός. Παρουσιάζουν μια εικονική πραγματικότητα, που δεν συνάδει με τις οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας που δεν έχει ξεπεραστεί.

Εμείς οι συνταξιούχοι, οι οποίοι αποτελούμε τα υποζύγια κάθε είδους κρίσης, «εξαπατηθήκαμε» από την κυβέρνηση, η οποία προεκλογικά μας έταξε **λαγούς με πετραχήλια**, αλλά στην πράξη δεν έκανε τίποτε απ' όσα μας υποσχόταν. Αποκαλύπτεται, πλέον, η **απάτη**. Μας έλεγαν για **επιστροφή** όλων των **αναδρομικών**, προς όλους τους συνταξιούχους και τελικώς-μέσω της πιλοτικής δίκης- έδωσαν μόνο ένα μέρος των ποσών που **παρανόμως** παρακρατήθηκαν, αφήνοντας μάλιστα εκτός νυμφώνος τους **χαμηλοσυνταξιούχους**. Και τώρα, με τη σκληρότητα που τους διακρίνει, μας ζητούν να **πληρώσουμε φόρους** για τα αναδρομικά, δηλαδή να επιστρέψουμε το 1/4 αυτών που πήραμε.

«Νεκρανάστησαν» την προσωπική διαφορά, που είναι **μείωση των συντάξεων** από την «πίσω πόρτα», ενώ δεν κατήργησαν την εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους, οι οποίοι και



Να δοθούν χρήματα στους συνταξιούχους, από τον πακτωλό δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

σ' αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζονται ως **πολίτες δεύτερης κατηγορίας!** Στο κάδρο των «επιτευγμάτων» της κυβέρνησης, μπαίνει, βεβαίως, και το «**κόψιμο**» της **13ης σύνταξης**, που έστω και κουτσουρεμένη, λαμβάναμε τα προηγούμενα χρόνια.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να διαθέσει χρήματα και για τους συνταξιούχους, από τον **πακτωλό των δισεκατομμυρίων** που θα λάβει η χώρα, μέσω του **Ταμείου Ανάκαμψης**.

Εμείς, ως Σύλλογος και ως Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα όλων των συνταξιούχων, ζητάμε από την κυβέρνηση:

- **Να μας επιστρέψει** όλα τα αναδρομικά και σ' όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως των δικαστικών αποφάσεων.
- **Να διορθωθούν** τα λάθη και να γίνει

ορθός επανυπολογισμός στους συνταξιούχους πριν το νόμο Κατρούγκαλου.

- **Να επανυπολογιστεί** η επικουρική σύνταξη και των συναδέλφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387).

- **Να επανέλθει** η 13η και η 14η σύνταξη.

- **Να καταργηθεί** η εισφορά αλληλεγγύης και για τους συνταξιούχους.

- **Να μην παραδοθεί** η επικουρική σύνταξη στους ιδιώτες.

- **Να καταργηθεί** τώρα η προσωπική διαφορά.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και θα συνεχιστεί με κάθε τρόπο!

Αναλυτικά στη σελίδα 4 ▶

Αντιστεκόμαστε στο αντεργατικό τερατούργημα!

Το αντεργατικό τερατούργημα που κατασκεύασε η κυβέρνηση, «ενταφιάζει» το μέλλον των εργαζομένων και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους συνταξιούχους. **Εξαυλώνει** τα κεκτημένα δεκαετιών, κονιορτοποιεί τις εργασιακές συμβάσεις και μετατρέπει τους εργαζόμενους σε έρμαιο στις ορέξεις των εργοδοτών, που μεταξύ άλλων, μπορούν να τους «αποπληρώνουν» με ρεπό!

Οι συνταξιούχοι μαζί με τους εργαζόμενους, **πρέπει να αντισταθούμε** στο κυβερνητικό νομοσχέδιο που «ναρκοθετεί» τα εργασιακά δικαιώματα και **αποδυναμώνει** πλήρως τα συνδικάτα. Οφείλουμε να βρεθούμε στο πλάι των **παιδιών** και **εγγονιών** μας, που έρχονται αντιμέτωπα μ' ένα **βάρβαρο** εργασιακό καθεστώς, το οποίο θα επιτείνει την **ανασφάλεια**, την **εκμετάλλευση** και την **ανεργία**.

Ως Διοίκηση του Συλλόγου **αποκρούσουμε** το εν λόγω νομοσχέδιο, που σφύζει από νεοφιλελευθερισμό και διατυπώνουμε με σαφήνεια την πρόθεσή μας, να συμβάλουμε στο κοινό αγώνα με τους εργαζόμενους, προκειμένου να **αποφευχθεί** η εργασιακή «ζούγκλα» που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Αναλυτικά στη σελίδα 3 ▶

Ρεπορτάζ - Δράσεις

Επιστολή στον υφυπουργό Εργασίας

Η «νεκρανάσταση» της προσωπικής διαφοράς μειώνει τις συντάξεις

Επιστολή στον υφυπουργό Εργασίας Παναγιώτη Τσακλόγλου, με αντικείμενο τη «νεκρανάσταση» της προσωπικής διαφοράς, όπως επίσης και τη μη εφαρμογή ψηφισθέντων νόμων με θετικό πρόσημο για τους συνταξιούχους, απέστειλε η Διοίκηση του Συλλόγου.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε υπουργέ,

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η δέσμευση της κυβέρνησής σας, πως δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν τηρείται. Με έμμεσο τρόπο και χωρίς διαταγμό, προχωράτε σε μειώσεις συντάξεων, που αφορούν σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων. Και αυτό συμβαίνει με κύριο μοχλό τη «νεκρανάσταση» και εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς, καθώς και με τη μη υλοποίηση ψηφισθέντων νόμων, ευνοϊκών τρόπων τινά για τους συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα:

Προσωπική διαφορά

Το κράτος Δικαίου αφορά όλους τους πολίτες και λαμβάνει τα χαρακτηριστικά της πολιτικής που εφαρμόζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Πολιτική που δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές και φέρνει αντιπαλότητα στις κοινωνικές ομάδες, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του κράτος δικαίου.



Τέτοιο φαινόμενο έχουμε (διαχωριστικών γραμμών και αντιθέσεων) στις συντάξεις, όσων έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τη ψήφιση του Ν.4387, του κοινώς λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου, που θέσπισε τη προσωπική διαφορά. Αυτή η διαφορά στη σύνταξή μας, ενώ είχε καταργηθεί, επανήλθε και είναι το εμπόδιο για μια μελλοντική αύξηση, καθότι η όποια αύξηση θα παίρνει ο συνταξιούχος από το 2023 και μετά, θα είναι λογιστική (δηλαδή δεν θα εισπράττεται από όσους έχουν προσωπική διαφορά). Αντίθετα, θα παίρνουν αύξηση, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά.

Επίσης αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν και για τις συντάξεις χρείας, καθότι θεωρούνται νέες συντάξεις και ως εκ τούτου υπολογίζονται χωρίς την προσωπική διαφορά του θανόντα ή της θα-

νούσης. Ειδικά για τις παλαιότερες συντάξεις (25ετία), καθώς και τις συντάξεις λόγω μητρότητας το πρόβλημα είναι οξύτατο, διότι η προσωπική διαφορά είναι τόσο μεγάλη, που καθίσταται προτιμότεο να ίσχυε το παλιό ποσοστό 50%, παρά το καινούργιο 70%.

Μη εφαρμογή ψηφισθέντων νόμων

Απορία και θλίψη μας προκαλεί το γεγονός ότι δεν εφαρμόζονται ψηφισθέντες νόμοι, οι οποίοι είχαν θετικό πρόσημο για τους συνταξιούχους. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το νόμο Βρούτση για εργασία πέραν των 30 ετών, που καθυστερεί να υλοποιηθεί, λαμβάνοντας συνεχείς παρατάσεις. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά, η δέσμευση του ΕΦΚΑ για πληρωμές εντός του καλοκαιριού, θα ισχύσει. Θεσμοθετημένη και από το νόμο Βρούτση είναι και η μείωση των

αποδοχών στο 30%, από το 60% που ίσχυε, όσων συνταξιούχων εργάζονται.

Επίσης σημειώνουμε και τις εξής περιπτώσεις:

- Οι συντάξεις χρείας που θα αποδίδονται στο 70%
- Η εφαρμογή της παράλληλης ασφάλισης που έχει καθυστερήσει πάνω από τετραετία

Κύριε υπουργέ,

Μείζον ζήτημα το οποίο απαιτεί άμεση διευθέτηση εκ μέρους σας, είναι αυτό της επικουρικής σύνταξης των συνταξιούχων ΕΛΤΑ, που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το τέλος του 2015. Το εν λόγω θέμα τέθηκε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας Γιώργο Πεπόνη, ενώ παράλληλα σας εστάλη και σχετική επιστολή.

Για μια ακόμη φορά σας καλούμε να αποκαταστήσετε την αδικία αλλά και τη συνταγματική τάξη με βάση το άρθρο 4, βάζοντας τέλος στην άνιση μεταχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων.

Τέλος, **οφείλουμε να καυτηριάσουμε τις εντυπωσιακά απαράδεκτες καθυστερήσεις**, που έχουν προκύψει στην απόδοση επικουρικών συντάξεων, ιδιαίτερα αυτών με διαδοχική ασφάλιση.

Το μπάχαλο στον ΕΦΚΑ «χτύπησε» και τις συντάξεις χρείας

Το άνευ προηγουμένου μπάχαλο που επικρατεί στον ΕΦΚΑ, δημιούργησε από το πουθενά τεράστια προβλήματα σε δικαιούχους συντάξεων χρείας, που πιστώθηκαν πολύ μικρότερες συντάξεις απ' όσες έπαιρναν. Με επιστολή μας προς τον Διοικητή του Φορέα κ.Χρήστο Χάληρη, ζητήσαμε να διορθωθεί άμεσα η αδικία, με τρόπο, μάλιστα, που δεν θα ταλαιπωρεί τους συνταξιούχους και θα αποτελεί εξ'ολοκλήρου διαχειριστική ευθύνη του ΕΦΚΑ.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Διοικητή,

Από την Τρίτη 25/5 και σήμερα Τετάρτη 26/6, δεχόμαστε καταγγελίες από συναδέλφισσες χήρες και συνάδελφους, ότι στις συντάξεις που πιστώθηκαν, υπάρχουν άνευ

προηγουμένου περικοπές που φτάνουν έως και το 50%.

Ο ΕΦΚΑ, μέσω δευτέρου Τύπου, αναγνώρισε το πρόβλημα, προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες τεχνικής φύσεως, που δεν πείθουν κανέναν. Και αυτό συμβαίνει διότι ο Φορέας, με **τρόπο αυθαίρετο και ανεργμاتیστο**, προχώρησε σε οριζόντιες περικοπές 5.500 συντάξεων χρείας, υπό την «πρόφαση» ότι οι εν λόγω δικαιούχοι εργάζονται ή λαμβάνουν δική τους σύνταξη και ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της τριετίας, πρέπει-βάση νόμου- να υποστούν περικοπές.

Χωρίς να ελέγξει κάθε περίπτωση δικαιούχου ξεχωριστά, ως όφειλε, ο ΕΦΚΑ «ψηλίδισε» καθολικά τις συγκεκριμένες συντάξεις και σαν μην έφτανε αυτό, ζητάει από

τους δικαιούχους που υπέστησαν άδικες περικοπές, τις οποίες δεν «αντέχουν» οικονομικά, **να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες!**

Δεν αποτελεί λύση να τρέχουν οι συνταξιούχοι στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Φορέα και να συμπληρώνουν αιτήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν έστω και κατά προτεραιότητα. Αυτό που πρέπει να γίνει και καλείστε να πράξετε, είναι ο ΕΦΚΑ **να διορθώσει εξ'ολοκλήρου την αδικία**. Να αποδώσει τα χρήματα που οριζόντια περικόπηκαν και στη συνέχεια να εξετάσει κάθε περίπτωση ξεχωριστά, επιβάλλοντας ό,τι προβλέπει ο νόμος.

Το λάθος πρέπει να διορθωθεί άμεσα και ο ΕΦΚΑ είναι αυτός που πρέπει να δώσει λύση.

Όχι οι συνταξιούχοι!

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Εφημερίδα του ΠΣΣ-ΕΛΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: **Γιώργος Πεπόνης**
Αντιπρόεδρος: **Ιωσήφ Δόμβρος**

Γενικός Γραμματέας:

Αναστάσιος Γεωργιάδης
Ταμίας: **Γιώργος Γεωργιόπουλος**

Ειδικός Γραμματέας: **Ηλίας**

Κουτρούλης

Μέλη: **Νίκος Θωμόπουλος,**

Ιωάννης Μπακάρας,

Χρήστος Κοντός, Γεράσιμος

Ζηνεμπίης

Υπεύθυνος Έκδοσης: **Γιώργος**

Πεπόνης

Τηλ: 210-3847811/210-3824029

Fax: 210-3847812

Νέα παρέμβαση της Διοίκησης για την αποζημίωση

Τι αναφέρουμε στην επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ

Στο πλαίσιο του αγώνα για την ανατροπή της επαίσχυντης απόφασης της Διοίκησης των ΕΛΤΑ, που αφορά την περικοπή της αποζημίωσης των συναδέλφων, η Διοίκηση του Συλλόγου απέστειλε επιστολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Η Διοίκηση ζητάει από τον κ.Κωνσταντόπουλο να ανακαλέσει την απόφαση και να καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους.

Κρίμα, ο ΕΛΤΑ έχει μεγάλη ιστορία προσφοράς στην κοινωνία, κάτι που δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι συνεχίζεται τώρα. Είναι οφθαλμοφανές ότι όχι μόνο δεν ανακόπηκε ο κατήφορος του, αλλά επιταχύνεται.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Κύριε Σύμβουλε,

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δ.Σ του Συλλόγου, επανέρχεται για μια ακόμη φορά στο ζήτημα της αυθαίρετης και ακατανόητης απόφασής σας, για την περικοπή κατά το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2019.

Είναι μια απόφαση παράνομη, καθώς παραβιάζει τον αντίστοιχο

όρο της ΣΣΕ και την πάγια πρακτική όλων των προηγούμενων διοικήσεων που σεβάστηκαν το θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, αντιβαίνει κάθε κανόνα ισονομίας και δικαιοσύνης. Πήρατε τη συγκεκριμένη απόφαση με αυταρχικό τρόπο, χωρίς να κάνετε κανένα διάλογο με τους εργαζόμενους (ΠΟΣΤ). Εκμεταλλητεύκατε πλήρως τις συνθήκες πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται, βρίσκοντας την κατάλληλη ευκαιρία να πεσοκόψετε την αποζημίωση, χωρίς να προκληθούν ισχυρές αντιδράσεις.

Αυτή η μεθόδευση δεν τιμά τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και φανερώνει μια αντιδημοκρατική νοοτροπία που δεν συνάδει με την εποχή μας.

Επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή συνάντηση, την οποία όμως αρνηθήκατε. Ακόμα και την ημέρα της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε έξω από την Κ.Υ. των ΕΛΤΑ, αρνηθήκατε να μας ακούσετε και μας παραπέμψατε σε υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι δεν είχαν καμία εξουσιοδότηση να μας απαντήσουν.

Αυτό είναι το ύφος και το ήθος της Διοίκησής σας;



Ο κατήφορος του Οργανισμού δεν ανακόπηκε, αλλά επιταχύνεται!

Αποστείλαμε αλληπαλή επιστολές, στις οποίες δεν απαντήσατε ποτέ.

Επιδιώξαμε ουκ ολίγες φορές συνάντηση, όμως, δεν ανταποκριθήκατε ποτέ!

Θεωρείτε πως η συνάντηση με τους εκπροσώπους των 12.000 Ταχυδρομικών που υπηρέτησαν και στήριξαν τον Οργανισμό για 30 και 40 χρόνια και η απάντηση στις επιστολές τους, δεν είναι σοβαρός λόγος για να αφιερώσετε λίγο χρόνο;

Τέτοια αλαζονεία και τέτοια εχθρική συμπεριφορά, καμία διοίκηση στο παρελθόν δεν επέδει-

ξε. Οδηγήσατε με τη στάση σας πολλούς συναδέλφους, να καταφεύγουν στα δικαστήρια κατά του Οργανισμού, διεκδικώντας τα αυτονόητα. Δική σας είναι η ευθύνη.

Κύριε Σύμβουλε,

Η ισονομία και η δικαιοσύνη είναι θεμέλια της δημοκρατίας. Με την απόφασή σας παραβιάσατε και τις δύο αυτές αρχές. Σας καλούμε για μια ακόμη φορά να ανακαλέσετε την απόφασή σας για την περικοπή της αποζημίωσης. Να σεβαστείτε τη Σ.Σ.Ε. όπως έπραξαν όλες οι διοικήσεις στο παρελθόν και να αναλογιστείτε την οικονομική δυσκολία που επιφέρει η από-

φασή σας, στους συναδέλφους και στις οικογένειές τους.

Η αναδρομική περικοπή εισοδημάτων, την οποία επιβάλλει η απόφασή σας, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ μέχρι σήμερα. Ούτε φυσικά η κατηγοριοποίηση των συναδέλφων σε καλά και κακά παιδιά, όπως επιβεβαιώνεται με την εθελούσια. Είναι καινοφανείς και αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Με την ελπίδα πως έστω και την τελευταία στιγμή θα κατανοήσετε το μέγεθος της αδικίας και της άνιστης μεταχείρισης, ζητούμε την ανάκληση της απόφασής σας και την καταβολή των οφειλόμενων ποσών.

Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν ανταποκριθείτε, ο δικός μας αγώνας θα συνεχιστεί και όχι μόνο στα δικαστήρια. Παράλληλα, έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις εντός του Κοινοβουλίου και ο εποπτεύων υπουργός και πολιτικός σας προϊστάμενος, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή.

Πολύ σύντομα θα είμαστε και στην Απελθού, έξω από τα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Ελπίζουμε πως τότε θα βρείτε λίγο χρόνο για να μας δεχτείτε.

Όχι άλλη «Νέο Δημοκρατική» προτασία των εργαζόμενων

Με το νομοσχέδιο που φέρει τον κατ' ευφημισμό τίτλο «προστασία της εργασίας», η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται να βάλει «ταφόπλακα» στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματα του ΣΕΒ, μέσα από την ευελιξία της εργασίας, την κατάργηση του 8ωρου και την κατάργηση του 5νθήμερου. Πιο συγκεκριμένα:

Καταργεί το 8ωρο, μέσα από την «ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας».

Αλλάζει το καθεστώς των υπερωριών, οι οποίες δε θα αμβιβονται αλλά θα μετατρέπονται σε χρωστούμενα ρεπό, άδειες ή μειωμένο ωράριο, ένα μέτρο που θα

μειώσει σημαντικά τις αμοιβές των εργαζομένων.

Νομοθετεί την «εναλλακτική λύση» της επιπλέον αποζημίωσης αντί της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης,

Υποσκάπτει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με την ενίσχυση των επιχειρησιακών και την προώθηση των ατομικών

Νομοθετεί τη «χειραγώγηση» του απεργιακού δικαιώματος

Πρωθεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα των Συνδικάτων και των μελών τους.

Διευκολύνει την εργοδοτική παρέμβαση για έλεγχο και χειραγώγηση των Σωματείων.

Βαφτίζει «ελάχιστη εγγυημέ-

νη υπηρεσία», σε ποσοστό 33% των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κλάδους κοινής ωφέλειας.

Καταργεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το «αναβαθμίζει» σε... Ανεξάρτητη Αρχή.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, «απογειώνει» τη συνειδητή πολιτική της επιλογή για περαιτέρω συρρίκνωση και κατάργηση των εργατικών δικαιωμάτων, εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις του Σ.Ε.Β.

Θέλει τους εργαζομένους σκλάβους και έρμια της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζόμενους, δηλαδή τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τους



καλούμε να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της υπεράσπισης των εργασιακών και συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων. Τους καλούμε να αποφασίσουν τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων τους, σε συνέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της 6ης Μάη, ώστε να μην περάσουν

η κατάργηση του 8ωρου και των Συλλογικών Συμβάσεων, καθώς και ο περιορισμός των συνδικαλιστικών ελευθεριών και του απεργιακού δικαιώματος.

Το αντεργατικό «τερατούργημα» της κυβέρνησης της ΝΔ δε θα περάσει.

Ρεπορτάζ - Δράσεις

Ξανά στις επάλξεις και στον αγώνα!

Διοίκηση και συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου μας, έδωσαν το παρών στο Συλλογικό που διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιούχων, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πεπόνης, όντας ένας εκ των κεντρικών ομιλητών, αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα που απασχολούν όλους τους συνταξιούχους, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στο μείζον ζήτημα της αποζημίωσης που αφορά τους συνταξιούχους ταχυδρομικούς.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες καλημέρα.

Βλέπω ότι και στο φόρτε της πανδημίας, είμαστε παρόντες. Προσέχουμε τον κορονοϊό και το δείχνουμε με τις μάσκες μας και τις αποστάσεις.

Επομένως δεν μπορούν να μας προσάψουν ούτε και την έλλειψη προσωπικής ευθύνης, για να κρύψουν την παταγώδη αποτυχία στους χειρισμούς της πανδημίας και του μεγαλύτερου χρονικά σε όλη την Ευρώπη αποκτάουν.

Απέτυχαν οικτρά.

Το ΕΣΥ, χωρίς προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, έχει γονατίσει, τα νοσοκομεία, χωρίς τις απαραίτητες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, είναι σε τραγική κατάσταση και οι ιδιώτες παραμένουν στο απυρόβλητο να πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους.

Οι άνθρωποι μισούν, ό,τι δημόσιο, υγεία, παιδεία, πρόνοια, συντάξεις.

Εδώ που τα λέμε στο θέμα της πανδημίας, είμαστε εν πολλοίς «τυχεροί», γιατί από τις εκλογές ως την εκδήλωσή της μεσολάβησε λίγος χρόνος και δεν πρόλαβαν, όπως εξάλλου το είχαν διακηρύξει, να διαλύσουν τελείως το Ε.Σ.Υ.

Η Κυβέρνηση, την ίδια ώρα που οι θάνατοι, όχι μόνο από

τον κορονοϊό αλλά και από έλλειψη περίθαλψης για ασθενείς πέραν αυτού, αυξάνονται κατακόρυφα, φιλοτεχνεί μια εικόνα κανονικότητας, εικόνα ρόδινη που διατηρείται και ανανεώνεται συνεχώς από τα καλά πετωμένα Μ.Μ.Ε., που προσπαθούν από το πρωί ως το βράδυ να μας πείσουν ότι έχουμε μια Κυβέρνηση που τα κάνει όλα καλά και εμείς να ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε αυτή την Κυβέρνηση.

Εδώ το κράτος των αρίστων έφτασε στο σημείο να καλέσει σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να διαφημίσουν τον εμβολιασμό, συνδικαλιστές - όχι από τη Σ.Ε.Α. που εκπροσωπεί σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων - αλλά κάποιους που δεν είπαν κουβέντα για τα υπαρκτά προβλήματά μας.

Αναφέρομαι ενδεικτικά:

Δεν είναι πρόβλημα που συνάδελφοί μας κάνουν δύο, τρία, τέσσερα ακόμη και πέντε χρόνια να πάρουν τη σύνταξή τους; Όταν μας διαβεβαίωναν ότι αυτό θα γινόταν σε λίγα λεπτά της ώρας και με το πάτημα ενός κουμπιού και αντ' αυτού μεγέθυναν το πρόβλημα.

Έδιωξαν τους χιλιάδες εργαζόμενους πτυχιούχους, έβαλαν τον μάντζερ και τώρα θα βγάζουν λήει τις συντάξεις παλαιές και νέες διαπιστευμένοι λογιστές και δικηγόροι.

Δηλώνουν ότι είναι ντροπή οι νέοι να πληρώνουν εμάς τους συνταξιούχους και έτσι με κοινωνικό αυτοματισμό ετοιμάζουν την μπίζνα του αιώνα με την παράδοση της επικουρικής ασφάλισης στις «αρπακτικά». Λυπούνται δήθεν τους νέους αλλά δεν λένε κουβέντα για τη σημερινή ξευτίλα των μεροκάματων και των μισθών τους, ούτε ότι εμείς έχουμε χρυσοπληρώσει τις συντάξεις μας και οι κυβερνήσεις, με διάφορους τρόπους (δομημένα ομόλογα των κουμπάρων - P.S.I. του



Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας ήταν εκ των κεντρικών ομιλητών του Συλλαλητηρίου

Βενιζέλου κ.λ.π.) άδειασαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία.

Λένε τα μεγαλύτερα ψέματα με την απόλυτη φυσικότητα. Με το νομοσχέδιο έκτρωμα του κου Χατζηδάκη αποδιαιρώνονται οι εργασιακές σχέσεις με άμεσο αντίκτυπο στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις μας. Το σχήμα χαμηλές απολαβές, ως εργαζόμενοι - μεγαλύτερες συντάξεις, ως συνταξιούχοι είναι αισχρός εμπαιγμός.

Μέρες τώρα υμνούν το 10ωρο, αφήνουν τους εργαζόμενους στο έλεος της εργοδοσίας και μας δουλεύουν και από πάνω. Θα μαζεύουν δήθεν τις ελιές, λες και αυτές ως τώρα έμεναν αμάζευτες.

Μας υπόσχονταν αναδρομικά με το τσουβάλι και με την πιλοτική δίκη βρήκαν τον τρόπο να τα πεσοκόψουν. Τα περιορίσαν στο 11μηνο και το χειρότερο, απέκλεισαν 1,5 εκατομμύριο συναδέλφους που έπαιρναν κάτω από 1.000 €.

Αυτό δείχνει θράσος και υποκρισία. Όλα ήταν μεθοδεύσεις για την κλοπή της ψήφου των συνταξιούχων. Τους πήραμε όμως χαμπάρι, έστω και κατόπιν εορτής, μόνο και μόνο από την, με δικό τους νόμο, νεκρανάσταση της προσωπικής διαφοράς και κατάργηση της λεγόμενης 13ης σύνταξης, με την άθλια δικαιολογία ότι αυτή ήταν κουτσουρεμένη.

Τι να περιμένουμε από αυτούς που έβαζαν μέσον στους

δανειστές να κοπούν οι συντάξεις από την προηγούμενη Κυβέρνηση και όταν τελικά δεν το κατάφεραν να κοπούν είπαν το αμίμητο ότι έγινε ανταλλαγή με το Μακεδονικό;

Έκτοτε κάθε μέρα με δημοσιεύματα και ειδικά τα σαββατοκύριακα στα τηλεπαράθυρα, που δύσκολα ξεχωρίζει κάποιος τους δημοσιογράφους από τους υπουργούς, μας φλομώνουν με «αυξήσεις» και πηλά «αναδρομικά».

Μα δεν ντρέπονται, δεν ξέρουν ότι τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια; Τι θα κάνουν τώρα; 20 ο μήνας. Κοντεύει Πάσχα και μέχρι αυτή την ώρα κάνουν τουμπεκί. Μακάρι να μας εκπλήξουν θετικά στη συνάντηση που θα ακολουθήσει.

Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου σαν συνταξιούχος του ΕΛ ΤΑ να εκφράσω τον πόνο ψυχής των συναδέλφων μου ταχυδρομικών για το κατάντημα της επιχείρησής με την μεγαλύτερη ίσως κοινωνική προσφορά και να διαμαρτυρηθώ έντονα, νομίζω και για λογαριασμό σας, για τη διάλυση του Ταχυδρομείου.

Καλό ωστόσο είναι να ξέρουμε ότι η διάλυση της ΔΕΗ χτες, του ΕΛ.ΤΑ. σήμερα και του επικουρικού αύριο, δεν είναι βίτσιο κάποιων υπουργών, είναι η κυβερνητική πολιτική που θέλει με διάφορες μεθοδεύσεις να παραδοθεί, ό,τι δημόσιο στους ιδιώτες, δήθεν, επενδυτές.

Ειδικότερα εδώ στον ΕΛ.ΤΑ. Κυβέρνηση και Διοίκηση για να απαλλαγούν από τους παλαιότερους και επόμενα ακριβότερους υπαλλήλους, μεθόδευσαν εθελούσια έξοδο, χρυσώνοντας το χάπι με 140 εκατομμύρια.

Ακούστε όμως το παράδοξο και τραγελαφικό ταυτοχρόνως.

Οφείλουν σε 700 συνάδελφους ακόμη τη μισή αποζημίωση, με τη δικαιολογία ότι τότε δεν είχε χρήματα η επιχείρηση. Θυμίζουμε ότι η Διοίκηση του ΕΛ ΤΑ, με απόφαση που πήρε το Μάρτη του 2020, έκοψε τη μοναδική αποζημίωση απόλυσης που έπαιρναν οι συνάδελφοι και παρά τη Σ.Σ.Ε., τους έδωσε 15.000 ευρώ. Έφτασε να τιμωρήσει αναδρομικά και αυτούς που είχαν αποχωρήσει πριν την απόφαση, δηλαδή το 2019.

Τώρα που έχει χρήματα και δεν τα δίνει αυτό λέγεται «κλοπή» και όταν, όπως έγινε, «αποζημίωσε» τόσο αυτούς που αποχώρησαν πριν τους 700 όσο και αυτούς που αποχωρούν τώρα, δηλαδή μετά τους 700 αυτό λέγεται αίσχος. Είναι αίσχος, αλλά δεν θα περάσει.

Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, συνάδελφοι, την πανδημία θα διαδεχθεί η οικονομική κρίση. Ο πακτωλός των χρημάτων που ακούμε ότι θα έλθουν προορίζεται, σύμφωνα και με το σχέδιο Πισσαρίδη, για τους λίγους. Πληρώσαμε ακριβά το τίμημα των μνημονίων. Τώρα ετοιμάζουν να πληρώσουμε και το κόστος της ανάκαμψης. Για να μη συμβεί αυτό ο αγώνας είναι μονόδρομος. Εμείς θα επιμένουμε είναι και υποχρέωσή μας να συσπειρωθούμε όλοι στη Συντονιστική Επιτροπή και να τον δυναμώσουμε για να έχουμε αποτελέσματα.

Προϋπόθεση η υγεία που την εύχομαι για όλους.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Καμία δέσμευση από την κυβέρνηση για βελτίωση της ζωής μας

Η κυβέρνηση τροφοδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό!

Απέναντι στο σκληρό και νεοφιλελεύθερο πρόσωπο της κυβέρνησης, το οποίο εκφράζει και ο νέος υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου, βρέθηκε η ολιγομελής αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνων των Συνταξιούχων (ΣΕΑ), στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιώργος Πεπόνης. Κατά τη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Απριλίου, ο κ.Πεπόνης και τα λοιπά μέλη της ΣΕΑ, έθεσαν στον υφυπουργό όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους. Αυτό που έλαβαν ήταν απαντήσεις απαξιωτικές σε σχέση πάντα με τα δίκαια αιτήματα του συνταξιοδικού κινήματος.

Ούτε λίγο ούτε πολύ θεώρησε δίκαιες και σωστές τις περικοπές που έχουμε υποστεί από τα μνημόνια. «Εσείς αναλογικά χάσατε λιγότερα από τους εργαζόμενους», είπε μεταξύ άλλων ο κ.Τσακλόγλου, ο οποίος εμφανώς, πλέον, τροφοδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό! Δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει το θέμα που έθεσε ο Γιώργος Πεπόνης, για το επικουρικό των συναδέλφων μας, που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2015.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας υποστήριξε ότι πρέπει να αρθεί η αδικία που υπόκεινται οι παλιοί συνταξιούχοι, οι προ του νόμου Κατρούγκαλου και ζήτησε ο υπολογισμός της επικουρικής τους σύνταξης να γίνεται όπως και στους καινούργιους, δηλαδή αυτούς μετά το νόμο 4387. Κατέθεσε, μάλιστα, σχετικό υπόμνημα της Διοίκησης (βλ. δεξιά στήλη).

Παράλληλα ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, έθεσε προς τον υφυπουργό Εργασίας μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν δεόντως τους συνταξιούχους.



Καταβολή δώρου

«Να καταβάλλετε το δώρο, το οποίο είχε θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εσείς καταργήσατε το νόμο, ισχυρίζομενοι ότι η 13η σύνταξη ήταν πετσοκομμένη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα την αποδώσετε ολόκληρη. Τελικώς, σήμερα μας εκπλήσσετε, ότι δεν δίνεται τίποτα. Δεν είναι δυνατόν συμβεί αυτό αι ζητάμε να το επανεξετάσετε».

Αναδρομικά

«Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και για το κουτσουρεμένο 11μνηνο, θα έπρεπε να καταβάλλετε 4 δισεκατομμύρια ευρώ στους συνταξιούχους, ποσό το οποίο είχε ορίσει και ο προηγούμενος υπουργός Εργασίας. Εσείς δώσατε ούτε τα μισά χρήματα και μάλιστα πετάξατε έξω όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, όσους λαμβάνουν κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη».

Προσωπική διαφορά

«Ημασταν ήσυχτοι ότι θα βλέπαμε την προσωπική διαφορά μόνο στα χαρτιά και εσείς τη νεκραναστήσατε, με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τους συνταξιούχους.

Είναι συμψηφισμός με τα χρήματα που δικαιούνται, για την πέραν των τριάντα ετών εργασία τους. Προκαλεί επιπτώσεις στις όποιες μελλοντικές αυξήσεις, δηλαδή έχει τον ρόλο του συμψηφισμού. Στο παράδειγμα, όμως, των συντάξεων χρείας, συμβαίνει κάτι πιο τραγικό και εξόφθαλμο άδικο.

Η νεκρανάσταση της προσωπικής διαφοράς, δημιουργεί τεράστια προβλήματα, ειδικότερα στις χήρες, οι οποίες επειδή είναι μεγάλες σε ηλικία, «κληρονόμησαν» συντάξεις με μεγάλη προσωπική διαφορά. Ο υπολογισμός στις συντάξεις χρείας, γίνεται στη σύνταξη του θανόντα, αφού αφαιρεθεί η προσωπική διαφορά. Ετσι, φτάνουμε σε περιπτώσεις, που επειδή η προσωπική διαφορά ξεπερνάει ακόμη και τα 400 ευρώ, να αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα αυτό που με αγώνες καταργήθηκε για τις συντάξεις χρείας και ήταν το 50%.

Εισφορά αλληλεγγύης

«Είχε θεσμοθετηθεί ως προσωρινό μέτρο και σωστά καταργήθηκε στο ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, με εντολή του πρωθυπουργού, επεκτάθηκε έως το 2022. Με τους συνταξιούχους, όμως, τι θα γίνει, γιατί εξαιρούνται; Μπορεί να δοθεί εδώ κάποια εξήγηση; Ασφαλώς όχι. Καμία άλλη από το ότι θέλετε να πετσοκόβετε το ήδη πετσοκομμένο εισόδημά μας».

Φορολογία

των αναδρομικών

«Πήραμε ένα μέρος του ποσού που δικαιούμασταν (11μνηνο και μόνο για τις συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ) και μάλιστα άτοκα. Τώρα καθλούμαστε να επιστρέψουμε πάνω από το ένα τέταρτο του ποσού, μέσω της φορολογίας. Το σωστό είναι, αυτά τα ελάχιστα ποσά που πήραμε, να είναι αφορολόγητα. Στη χειρότερη περίπτωση να υπολογιστεί με φόρο έως 20%.

Υπόμνημα για το επικουρικό μας

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Τα μέλη του συλλόγου μας, ως πρώην εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία με την ονομασία ΕΛΤΑ, είχαν μια συνολική κράτηση, υπέρ επικουρικής ασφάλισης, από τις μεγαλύτερες, 6% (σημειώνεται ότι 3% κατέβαλαν οι εργαζόμενοι και 3% ο εργοδότης).

Η διαχείριση αυτών των κρατήσεων, γινόταν από ειδικό λογαριασμό, με την ονομασία ΕΛΕΑ (Ειδικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης).

Ο εν λόγω λογαριασμός, αποτέλεσε τον διάδοχο, ενός ξεχωριστού Ταμείου των Ταχυδρομικών, όταν αυτοί ανήκαν ακόμα στο Δημόσιο, με την επωνυμία ΤΑΥΙΣ.

Από το Ταμείο αυτό, μεταβιβάστηκαν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, δηλαδή η κινητή και ακίνητη περιουσία του, στον ΕΛΕΑ.

Από 1/1/1970, η Ταχυδρομική Διεύθυνση του Υπουργείου Συγκοινωνιών μετατράπηκε σε οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΤΑ και ο υπολογισμός απόδοσης μερίσματος (επικουρική σύνταξη) είχε ως βάση υπολογισμού, το 7ο κλιμάκιο του μισθού και το 69% του χρονοεπιδόματος.

Έκτοτε η απόδοση αυτή δεν έχει αλλιάξει, σε αντίθεση με άλλα Ταμεία που σχηματίστηκαν εκ των υστέρων, όπου οι δικαιούχοι τους, λαμβάνουν έως και σήμερα καλύτερες συντάξεις, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι κρατήσεις τους ήταν ποσοστιαίες, πολύ μικρότερες, από αυτές των ταχυδρομικών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση εξαιρετικά χαμηλών επικουρικών συνταξιοδοτικών πα-

ροχών στους παλιούς συνταξιούχους, πριν το 2015.

Σήμερα, παρουσιάζεται μια ιδιότυπη και εξόφθαλμο άδικη κατάσταση, οι νέοι συνταξιούχοι των ΕΛΤΑ (π.ΤΑΠ-ΟΤΕ και άρα π.ΤΕΑΠ-ΟΤΕ) μετά την 1.1.2015, να λαμβάνουν ακόμη και διπλάσια επικουρική σύνταξη, σε σχέση με όσους έλαβαν σύνταξη, μέχρι και 31.12.2014.

Προκύπτει συνεπώς το φαινόμενο, συνταξιούχοι, που ανήκουν στον ίδιο φορέα, με τις ίδιες κρατήσεις και αποδοχές, να έχουν τελείως διαφορετικές επικουρικές συντάξεις, ως αποτέλεσμα, άνισης μεταχείρισης με βάση το άρθρο 4 του Συντάγματος, που καθορίστηκαν αυθαίρετα, με βάση μια απλή ημερομηνία (προ και μετά την 1η.1.2015).

Μοναδική λύση στην παραπάνω κατάφωρη αδικία, είναι στα πλαίσια επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα και οι «παλιοί» συνταξιούχοι, να λάβουν αντίστοιχο ποσό επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με το ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Δηλαδή ο επανυπολογισμός της επικουρικής μας σύνταξης να γίνει ως εξής:

Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής έως 31.12.2014 να υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης.

Το επιπλέον ποσό δε που θα προκύψει, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «προσωπική διάφορα» που εξακολουθεί να λαμβάνει ο συνταξιούχος.

Απόψεις & Σχόλια

Αναμορφώσαμε τον Σύλλογο, συνεχίζουμε στον δρόμο της προόδου

Του Ταμιά Γ. Γεωργιόπουλου

Συνάδελφοι,

Χάρη στη συνετή οικονομική διαχείριση και τη στρατηγική που χάραξε η διοίκηση, ο Σύλλογος μας μεγάλωσε, είναι πλέον αυτόνομος και οικονομικά αξιόπιστος. Προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως αυτή της υπηρεσίας γιατρού προς τα μέλη του Συλλόγου, τόσο στην Αθήνα όσο και στις Περιφερειακές Επιτροπές.

Η προσφερόμενη δωρεάν συνταγογράφηση και τα παραπεμπτικά εξετάσεων από συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, αποτελεί μια υπηρεσία που την απολαμβάνουν πλέον όχι μόνο οι συνάδελφοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά και αυτοί της επαρχίας.

Ως προεδρείο, από το 2014 που αναλάβαμε τα νηπία του Συλλόγου έως και σήμερα, ανεβάσαμε πολύ ψηλά τον πήχη. **Αποκαταστήσαμε το κύρος του Συλλόγου**, τον αναδείξαμε ως πρωταγωνιστή του συνταξιοδικού κινήματος και τον καταστήσαμε συνομιλητή των κυβερνώντων.

Το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο άλλαξε τα δεδομένα στο Σύλλογο, «έσπασε» την κομματικοποίηση και την έντονη παραταξιοποίηση. Αγκαλιάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, ανεξαρτήτως της κομματικής τους προέλευσης.

Όλα αυτά τα χρόνια, επεκτείνουμε το φάσμα των δράσεων του Συλλόγου και «επιβάλλουμε» με αγωνιστική διάθεση και ισχυρή επιχειρηματολογία, τις θέσεις μας για μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους.

Στόχος μας από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε τα νηπία του Συλλόγου, ως εκπρόσωποι του Ενωτικού Ψηφοδέλτιου, ήταν να σταθούμε αρωγοί σε κάθε συνάδελφο, από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό πράττουμε, καθώς σε καθημερινή βάση βρισκόμαστε σε επικοινωνία με εκατοντάδες συναδέλφους, προσπαθώντας – τις περισσότερες φορές με επιτυχία – να επιλύσουμε τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που τους απασχολούν.

Κάθε ημέρα, μέσω του ανοικτού διαύλου επικοινωνίας που έχουμε εδραιώσει τα τελευταία επτά χρόνια,



Ανοίξαμε τον Σύλλογο σ' όλα τα μέλη, από κάθε πολιτικό ή κοινωνικό μετερίζι

δημιουργούμε τις συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του Συλλόγου.

Συνάδελφοι,

Ανοίξαμε τον Σύλλογο σ' όλα τα μέλη, από κάθε πολιτικό ή κοινωνικό μετερίζι. Αγκαλιάσαμε όλους τους συναδέλφους και αποδείξαμε στην πράξη την ενωτική μας διάθεση και τον ακομμάτιστο χαρακτήρα μας.

Καταστήσαμε ως πανελλαδικό τον θεσμό των εκδρομών, δίνοντας το δικαίωμα σ' όλους τους συναδέλφους ανά τη χώρα, και όχι μόνο όσους ζουν στην Αθήνα, να απολαύσουν μοναδι-

κές εξορμήσεις, που ελέω της πανδημίας, έχουν προσωρινώς σταματήσει.

Ισχυροποιήσαμε και βελτιώσαμε την υλικοτεχνική υποδομή-λειτουργία των Περιφερειακών Επιτροπών, οι οποίες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στη δράση του Συλλόγου μας.

Όλα αυτά και άλλα τα πράξαμε χωρίς μικροκομματικές στοχεύσεις και δόλιους προσωπικούς σκοπούς.

Πάντα για το καλό των συναδέλφων και του Συλλόγου!

Έτσι, με «πυξίδα» το κοινό καλό και συμφέρον, θα συνεχίσουμε την πορεία μας και στο μέλλον.

Του αναπληρωτή γραμματέα
Ηλία Κουτρούλη

«Άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι ποιούσι – γράφουσι»

Ο τόπος μας έχει ανάγκη από Αετούς και όχι κοράκια

Ουδέν κακό αμιγές καλού. Εκμεταλλευόμενος τους μήνες της απραγίας, λόγω κορονοϊού, κάθισα και μελέτησα όλες τις εφημερίδες του Συλλόγου, προκειμένου να φρεσκάρω τη μνήμη μου, για τα πεπραγμένα του Συλλόγου μας.

Εκεί διαπίστωσα την αγωνία που εξέφραζαν οι συνάδελφοι για ένα καλύτερο αύριο, την ορθή πεποίθηση που αποτύπωναν ότι με σωστή συνδικαλιστική στρατηγική και αγωνιστική διάθεση, **θα δικαιωνόμαστε** σε μια σειρά από αιτήματα που είχαμε καταθέσει προς τους κυβερνώντες. Διαπίστωσα, όμως, διαβάζοντας τα γραπτά της ΔΑΚΕ Συνταξιούχων της τελευταίας τετραετίας, ότι η συνδρομή τους στον κοινό αγώνα του Συλλόγου,

ήταν από ελάχιστη ως μηδενική!

Ασχολήθηκαν με ζητήματα «εσωτερικής κατανάλωσης» και ελληπούς συνδικαλιστικού βάρους, χωρίς να διατυπώνουν ουσιαστικές προτάσεις για τη βελτίωση του Συλλόγου αλλά και εν γένει του συνταξιοδικού κινήματος.

Τι διαπίστωσα; Πως στην αρχή της παρουσίας τους στη Διοίκηση, έγραφαν για εμένα, για τα κλειδιά του Συλλόγου, λες και **αγνοούσαν το προφανές:** ότι τα κλειδιά τα κρατάει αυτός στον οποίο τα δίνει ο λαός κάθε δύο χρόνια, μετά από την τέλεση εκλογών.

Κατόπιν άλλαξαν «αντικείμενο» συνδικαλιστικής... ενασχόλησης και άρχισαν να γράφουν για την καθαριότητα, για την κλειδαρότρυπα και άλλα παρεμφερή και άνευ σοβαρό-

τητας θέματα. Ύστερα, μας κατηγορήσαν για «σακούλεια», για απαρχαιωμένα συστήματα εκλογών, μιας και το καταστατικό του Συλλόγου προβλέπει εκλογές δι' αλληλογραφίας.

Είπαν και έγραψαν και άλλα πολλά, αντίστοιχης «λογικής», όμως **για την ταμπακίερα τσιμουδιά!** Επικαλέστηκαν συχνά τη λέξη αγώνα, αλλά στους δρόμους και στις πορείες, εμφανίζονταν μόνο για την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία. Όσο για τους χιλιάδες οπαδούς τους, που θα συμμετείχαν στην αγωνιστική δράση, υπήρχαν –όπως αποδείχθηκε– **μόνο στη φαντασία τους.**

Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας γράφουν για «άχυρα» και ότι δεν είμαστε ικανοί να μοιράσουμε

δύο γαϊδάρων άχυρα.

Κύριοι συνάδελφοι Νεοδακίτες, εδώ δεν έχουμε ούτε άχυρα ούτε γαϊδούρια. Λυπάμαι που δεν ξέρετε στην αποστολή σας. Εδώ αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπειά μας, για μια καλύτερη ζωή, έως ότου φύγουμε από τον μάταιο κόσμο.

Τούτος ο τόπος έχει ανάγκη από Αετούς και όχι από κοράκια. Τούτος ο Σύλλογος έχει ανάγκη από στρατιώτες, και όχι δεκανείς και λοχίες.

Γι' αυτό, λοιπόν, συνάδελφοι, ελάτε μαζί μας, με την μεγάλη πλειοψηφία του Συλλόγου, για να πούμε στον Κυριάκο – και στον κάθε Κυριάκο, να μην μας ξεχνά. Διότι θα τον αλληλάξουμε, όπως και τους άλλους!

Απόψεις & Σχόλια

Του γεν. γραμματέα Τάσου Γεωργιάδη

Το κράτος δεν είναι Θεός, ούτε η αγορά

Δεν πρέπει να είναι το κράτος Θεός, ούτε φυσικά οι αγορές. Εκείνο που προέχει είναι να ζούμε σ' ένα κράτος που να υπηρετεί και σέβεται τους πολίτες του. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το κράτος θα πρέπει να δείξει τις ευαισθησίες του απέναντι στους πολίτες.

Και ενώ φαίνονται στον ορίζοντα οι πρώτες ακτίνες φωτός να διεισδύουν σε μια αλληλαγή του πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης, που θα αντικαταστήσει το ιδεολογικό οικοδόμημα του Νεοφιλελευθερισμού, η κυβέρνηση προσπαθεί να φανεί βασιλικότερη του βασιλέως, δηλώνοντας παρούσα στην έκφραση της πλουτοκρατίας και παραμένοντας πιστή στην πολιτική της κοινωνίας των δύο τρίτων.

Η μεγάλη λεγόμενη μεταρρύθμιση είναι μπροστά μας,

όπου η κυβέρνηση, με το νέο εργασιακό της νομοσχέδιο, δείχνει ποιες είναι οι νέες συνθήκες της εργασίας, ποιες είναι οι νέες συντάξεις. Παράλληλα καταδεικνύει εξόφθαλμα πως θα επηρεασθούν οι κύριες και επικουρικές που δίνονται από τα έσοδα των μειωμένων μισθών ή από τις ωρομίσθιες απολαβές, με πολλές ώρες απασχόλησης, χωρίς να πληρώνεται με ημερήσια αποζημίωση, με τους εργαζόμενους, μάλιστα, να βρίσκονται υπό την απειλή της απόλυσης και χωρίς διεκδικήσεις καλύτερων απολαβών.

Οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται από πολιτικά κόμματα της άλλης μητρόπολης του νεοφιλελευθερισμού της Γερμανίας των Μέρκελ και Σόιμπλε, που έχουν δημιουργήσει οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές αντιθέσεις και έχουν ραγίσει την κοινω-

νική συνοχή, προκαλώντας απαξίωση των κοινωνικών ομάδων και κυριαρχία της φτώχειας.

Ακόμη και στην πανδημία, Γερμανία και Βρυξέλλες έδειξαν το νεοφιλελεύθερο πρόσωπό τους, όπως χειρίστηκαν το μοντέλο Ανάκαμψης, παρέχοντας στις πληγείσες χώρες ένα μικρό κεφάλαιο επιχορήγησης και δανεισμό των επιπλέον χρημάτων. Ναι μεν τα χρήματα θα δοθούν στις επιχειρήσεις, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν αναφορές στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και κυρίως στο πώς θα αναπληρώσουν το εισόδημα που συρρικνώθηκε από την πανδημία και τη χρηματοπιστωτική κρίση που χτύπησε την πατρίδα μας, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Και το ερώτημα που πλανάται είναι αν θα ισχύσουν οι

Συλλογικές Συμβάσεις, Εθνική και κλαδικές που ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους και κοινωνικά τους συνταξιούχους. Η αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου που θα παραχθεί, πώς θα αναδιανεμηθεί; Με τις συλλογικές συμβάσεις ή με τις ατομικές που θα κάνουν όλους αδύναμους μπροστά σ' αυτή την πολιτική;

Οι ατομικές συμβάσεις είναι η εύκολη λύση. «Ψαλλίζεις» το εισόδημα για να δείχνεις τη μείωση των δαπανών. Η αύξηση της παραγωγής είναι συνδεδεμένη με την αύξηση του εισοδήματος. Λέγεται ανάπτυξη και των κοινωνικών δεδομένων αλληλα και της ίδιας της κοινωνίας.

Μια κοινωνία γίνεται ισχυρή με την πολιτική συμμετοχή των εργαζομένων. Δεν φοβάται τίποτα και αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κρίση!

Σχόλιο



Πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα που η Διοίκηση των ΕΛΤΑ πήρε εκείνη την αιόλη απόφαση με την οποία στερεί από τους συναδέλφους το 50% της εργασιακής αποζημίωσης.

Ο Σύλλογός μας έχει πρωτοστατήσει στον αγώνα των συναδέλφων για ανατροπή της απόφασης και οριστική δικαίωση. Η Διοίκηση κωφεύει, όπως και ο αρμόδιος εποπτεύων υπουργός δεν απαντούν στις επιστολές και στα υπομνήματά μας, κρυπτόμενοι πίσω από τη σιωπή τους. Ούτε, βεβαίως, απαντούν στις επερωτήσεις των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ κ.Μιχάλη Κατρίνη και του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Βαρδάκη, που έχουν καταθέσει σχετικό υπόμνημα.

Δείχνουν, έτσι, την αδυναμία τους να συζητήσουν το πρόβλημα που δημιούργησαν οι ίδιοι.

Συνάδελφοι, πρέπει να γνωρίζετε ότι **εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας**, είτε με τις συνεχείς παρεμβάσεις μας είτε μέσω του δικαστικού αγώνα που είναι εν εξελίξει.

Οι κυβερνώντες θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι μόνιμα εκεί, σ' αυτές τις καρέκλες, διότι οι εκλογές στη χώρα μας αναδεικνύουν κι άλλες κυβερνήσεις. Οι διαχωριστικές γραμμές που συνεχώς δημιουργείτε, θα σας βάλουν τελικά στην άκρη.

Και τότε θα αποφασίζουν κάποιοι άλλοι με κοινωνικό πρόσωπο.

Όχι στην πολιτική των φιλοδωρημάτων

Το υποζύγιο των κρίσεων είναι οι συνταξιούχοι

Λέμε όχι στην πολιτική των φιλοδωρημάτων που προκύπτουν από τις πιλοτικές εκδικάσεις. Φιλοδώρημα ήταν τα χρήματα που πήραν οι συνταξιούχοι, με την απόφαση του ΣτΕ τον Ιανουάριο του 2020.

Σε φιλοδώρημα θα εξελιχθεί η αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ για τα δώρα και τα επικουρικά, που γεννάει ένα μεγάλο ερώτημα: γιατί γίνονται αυτές οι πιλοτικές δίκες στο ΣτΕ, τι σκοπό έχουν, αφού υπάρχουν οι αποφάσεις του Ιουνίου του 2015, που είναι ξεκάθαρες και που ορίζουν τον τερματισμό των κρατήσεων στις κύριες συντάξεις και

την απόδοση των δώρων (800 ευρώ γι' αυτά τα δώρα είναι η απόφαση και να μην ισχύσει η περικοπή των επικουρικών συντάξεων);

Με την απόφαση του ΣτΕ του Οκτωβρίου του 2019, που δέχεται ότι οι κρατήσεις του 2014 είναι συνταγματικές, του 2015-2016 είναι αντισυνταγματικές, ενώ μετά τη ψήφιση του Ν.4387 (κοινώς λεγόμενος Νόμος Κατρούγκαλου), κρίθηκαν συνταγματικές.

Πολύ ωραία, **εφνύραν έναν έξυπνο τρόπο να μην αποδώσουν τα χρήματα των κύριων συντάξεων στους συνταξιούχους**. Δημιούργησαν τρεις διαφορετικές εκδο-

χές για το ίδιο θέμα, υπάρχει και να αναμένουμε και μια τέταρτη ως προς τα δώρα και το επικουρικό.

Ποιος να το έλεγε ότι η δέσμευση του κ.Μητσοτάκη για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου θα έφερνε ένα άλλο νόμο για να «αποκαταστήσει» τους συνταξιούχους; Όχι μόνο δεν έκανε αυτό που υποσχέθηκε, αλλά πράττει κάτι χειρότερο. **Υλοποιεί και εφαρμόζει το νόμο 4387 που κατηγορούσε!** Ντυμένος με τον κομματικό μανδύα και εφαρμόζοντας την πολιτική των φιλοδωρημάτων...

Το υποζύγιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν οι

συνταξιούχοι, κάτι που ισχύει και στην υγειονομική κρίση. Και ενώ τα δισεκατομμύρια πάνε και έρχονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση δεν βάζει στο κάδρο τους συνταξιούχους. Είναι ευκαιρία για να αποδώσετε τις περικοπές στους συνταξιούχους, παρ' ότι οι αποφάσεις του 2015 για τους ν. 4093-4051 ήταν και είναι ξεκάθαρες.

Κύριε πρωθυπουργέ, τα χρήματα που θα λάβει η χώρα είναι πολλή, **ένας μέρος να το δώσετε στις αποφάσεις για τους συνταξιούχους**, βάσει των όσων ορίζουν τα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία δηλώνετε πως σέβεστε...

Απόψεις & Σχόλια

Γράφει ο πρόεδρος Γιώργος Πεπόνης

Εκ προμελέτης η ψηφοκλοπή των συνταξιούχων

Ήταν τόσα πολλά αυτά που έταζε η κυβέρνηση προεκλογικά και έλεγε ότι θα κάνει υπέρ μας, που είναι δύσκολο και να τα απαριθμήσουμε όλα, θα αναφερθούμε μόνο στα κυριότερα εξ' αυτών. Θα παίρναμε πολλά αναδρομικά, ακουτσούρευτα δώρα, θα επανυπολογίζονταν σωστά οι συντάξεις μας, θα καταργείτο η εισφορά αλληλεγγύης. Και φυσικά, δεν θα είχαμε καμία περικοπή στις συντάξεις.

Καμία περικοπή στις συντάξεις

Μας διαβεβαίωναν οι υπουργοί της κυβέρνησης και σε κατ' ιδίαν συναντήσεις, πως το κάτω τελείωσε για τις συντάξεις. **Νεκρανάστησαν, όμως, την προσωπική διαφορά**, με συνέπεια εκεί που μας χρωστούσαν, να ζητάνε και το βόδι. Αν είναι κάτι να λάβει ένας συνταξιούχος, και δεν μιλάμε μόνο για αύξηση, του φέρνουν μπροστά τον λογαριασμό. Και αντί να του δώσουν κάτι, απλώς του λένε ότι χρωστάει λιγότερο!

Κάποιοι ήμασταν υποψιασμένοι, ότι δεν μπορούσαμε

να περιμένουμε βελτίωση της ζωής των συνταξιούχων, από υποστηρικτές νεοφιλελεύθερων λύσεων, που στην εποχή των Μνημονίων, ομολογούσαν ότι ήθελαν να πάρουν τη δόξα από τους τροϊκανούς και ειδικότερα από τον Τόμσεν, που ήταν ο πιο σκληρός για τις συντάξεις. Μην σας κάνει εντύπωση, είναι ικανοί, προκειμένου να δείξουν ότι είναι «βασιλικότεροι του βασιλέως», να επισπεύσουν το σχέδιο-οδηγία της Κομισιόν, για μείωση των συντάξεων και αύξηση των ορών ηλικίας.

Ήταν αυτοί που υποστήριζαν, ακόμη και ως αντιπολίτευση, ότι οι συντάξεις πρέπει να κοπούν. Και όταν δεν κόπηκαν, πολύ εύκολα το απέδωσαν στο ότι η προηγούμενη κυβέρνηση το αντάλλαξε με το Μακεδονικό.

Δώρα

Ένα ακόμη Πάσχα πέρασε χωρίς δώρο, από μια κυβέρνηση που εγκαλούσε την προηγούμενη για εμπαιγμό των συνταξιούχων, που είχε νομοθετήσει την πράγματι κουτσουρεμένη 13η σύνταξη, το

Πάσχα του 2019. Και αντί να την αποκαταστήσει, την κατήγγυσε τελείως. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όπως πάει θέλουν να νομιμοποιήσουν τη ληστεία των δώρων μας, να ξεχάσουμε ότι τα «δώρα» είναι δικά μας, πληρωμένα με δικές μας εισφορές και μας τα κλέβουν.

Αναδρομικά

Έχυσαν πραγματικά τόνους μελανιού, έκαναν πίνακες με το πόσα θα πάρει ο καθένας μας, αμέτρητες ώρες παρουσίας στα κανάλια, με τους δημοσιογράφους να κόβουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να ράβουν. Όλα αυτά για να μας πείσουν ότι θα πάρουμε όλα τα αναδρομικά που δικαιούμαστε. Την κατάληξη τη γνωρίζουμε, πήραμε ένα μικρό μέρος που αντιστοιχεί σε 11 μήνες αναδρομικών και όχι όλοι οι συνταξιούχοι, καθότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι ακόμα περιμένουν.

Επανυπολογισμός

Πρώτα πρώτα διατυμπάνιζαν ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν καταργήθηκε. Έλεγαν ότι θα γίνει ορθός επανυπολογισμός, θα

διορθωθούν τα λάθη που είχαν γίνει και θα λάβει με ακρίβεια ό,τι δικαιούται ο καθένας. Αντ' αυτού παραμένει αδιευκρίνιστος, σκοπίμως, ο τρόπος που υπολογίζονται οι συντάξεις για τους προ του νόμου Κατρούγκαλου συνταξιούχους.

Αναπάντητο παραμένει αν και πώς επανυπολογίστηκε ο 13ος και 14ος μισθός, το οικογενειακό επίδομα και άλλα;

Είναι δυνατόν ένας συνταξιούχος (προ του νόμου Κατρούγκαλου), με τα ίδια χρόνια εργασίας, με τον ίδιο εργοδότη, με τις ίδιες εισφορές, ακόμη και το ίδιο ακριβώς έργο μ' ένα συνάδελφο που συνταξιοδοτήθηκε μετά τον εν λόγω νόμο, να έχει διαφορά στις αποδοχές 300 και 400 ευρώ; Μπορεί να δοθεί κάποια εξήγηση για το επικουρικό, που για τους νέους συναδέλφους μας είναι διπλάσιο από τους παλιούς;

Εισφορά αλληλεγγύης

Δεσμεύονταν ότι θα καταργήσουν την εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό έγινε στον ιδι-

ωτικό τομέα, όμως παραμένει στους συνταξιούχους. Έχουμε, λοιπόν, το παράδοξο, να μην πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα με ετήσιες αμοιβές 50.000 και 100.000 ευρώ και να πληρώνει ο συνταξιούχος των 1.500 ευρώ!

Έστω και τώρα, συναδέλφοι, πρέπει ορισμένα πράγματα να μας προβληματίζουν περισσότερο, να μην έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, να μην ξεχνάμε εύκολα το 2012, το έτος της «σφαγής» μας και να μην τρώμε αμάσπτα αυτά που μας σερβίρουν από τις τηλεοράσεις, κάθε ημέρα και κυρίως τα Σαββατοκύριακα, με πάνελ υπουργών, δημοσιογράφων και όποτε χρειάζεται εργατολόγων. Δεν κάνουν κάτι άλλο, παρά να λένε τα μεγαλύτερα ψέματα με απόλυτη φυσικότητα, όπως ο κ. Χατζηδάκης για το οκτώωρο και να παρουσιάζουν μια κατάσταση ρόδινη, δοξάζοντας φυσικά τους κυβερνώντες, με πρώτο-πρώτο τον πρωθυπουργό.

Ανάκαμψη, αλλά για ποιους;

Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια που θα αποδοθούν στις πληγείσες χώρες, αποτελεί για τη χώρα μας μια ιστορική ευκαιρία, να διορθώσει τις ενδογενείς παθογένειες της οικονομίας και επιτέλους να ωφεληθούν συνολικά οι πολλοί, δηλαδή ο λαός.

Δεν μπορείς να είσαι υπέρ των πολλών, των αδυνάμων, ακόμη και των μεσαίων στρωμάτων, αν προστατεύεις περισσότερο απ' όλους τους λίγους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προβληματιστεί εκ νέου για τις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση, ακολουθεί τη νεοφιλελεύθερη συνταγή της απελευθέρωσης, της ελαστικοποίησης και της απορρύθμισης των πάντων, ισχυρι-

ζόμενη (ήες και έχουμε αμνησία), ότι έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που όταν φλομώνουν οι πλούσιοι σε κέρδη, θα διαχυθεί προς τα μεσαία και χαμηλά στρώματα.

Δεν παραδειγματίζεται ότι μετά την κρίση του 2008 και μετά την κρίση της πανδημίας, **το νεοφιλελεύθερο μοντέλο δεν έχει αποτελέσματα**. Αυτό το λένε ακόμα και ο μετριοπαθής πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αντίθετα απ' ότι γίνονταν, πρέπει να αποκατασταθούν και ενισχυθούν οι δημόσιες δομές, να επανασυσταθεί το κοινωνικό κράτος, γιατί μόνο αυτό μπορεί να είναι ασπίδα απέναντι στη φτώχεια, στην ανεργία που έρχεται, αλλιά και στην υγειονομική κρίση που δεν έχει ξεπεραστεί.

Η κυβέρνηση δεν πρέπει να ξεχνάει ότι χρειάστηκε η ίδια να παρέμβει, για να βοηθήσει τα μεσαία και κατώτερα στρώματα εν μέσω πανδημίας, **δεν το ρύθμισε από μόνη της η αγορά!** Αν συμβεί το αντίθετο θα έχουμε οικονομική καταστροφή. Η ανεργία θα αυξηθεί, τα εισοδήματα θα κάνουν βουτιά, η κατανάλωση των νοικοκυριών θα υποχωρήσει, τα φορολογικά έσοδα θα λιγοστέψουν, τα μεροκάματα και οι μισθοί θα «πέσουν», οι εργοδότες μετά και το νέο εργασιακό, θα αποθρασυνθούν, και τα παιδιά και τα εγγόνια μας, μοιραία θα αναζητήσουν τη τύχη τους εκτός Ελλάδας.

Με λίγα λόγια θα επανέλθουμε στην περίοδο των Μνημονίων, που δεν πρό-

λαβαν καλά καλά να τελειώσουν.

Η κυβέρνηση απέφυγε να συζητήσει με του κοινωνικούς φορείς, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και αυτό το έπραξε διότι δεν θέλει να αποκαλυφθεί η πραγματική επιδίωξή της, που είναι η στήριξη των λίγων και εκλεκτών, μέσω των ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Η χώρα, όμως, έχει ανάγκη από ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, που θα αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις και ομάδες. Θα αφορά φυσικά και εμάς τους συνταξιούχους, γιατί μόνο σε μια ανάπτυξη για όλους, καλά μεροκάματα και μισθούς, θα προκύψει βελτίωση και στις συντάξεις μας.

Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε όλοι!

Απόψεις & Σχόλια

Γράφει ο πρόεδρος Γιώργος Πεπόνης

ΕΦΚΑ, ο μεγάλος ασθενής

Ο ΕΦΚΑ, από τη δημιουργία του και εντεύθεν, ασθένησε πολύ γρήγορα με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, χωρίς να προλάβει να προσφέρει τα αναμενόμενα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο πρώτο τετράμηνο του έτους, υπήρξε κατάρρευση των εσόδων του ΕΦΚΑ με συνέπεια οι απώλειες να προσεγγίζουν το μισό δις. ευρώ και αυτό χωρίς πληρωμή των εκκρεμών συντάξεων που φυσικά και θα σήμαινε βαθύτερη οικονομική τρύπα στα

ταμεία του. Αν δεν αναστραφεί η κατάσταση, το έλλειμμα στα ταμεία του Φορέα θα ξεπεράσει το 1 δις. ευρώ. Ο φόβος ότι θα είχαν ληφθεί ήδη μέτρα περικοπών, αν δεν υπήρχαν κι άλλες σκέψεις στην κυβέρνηση π.χ. για πρόωρες εκλογές, είναι βάσιμος.

Γεγονός, πάντως, είναι ότι ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων αντί να μειωθεί αυξάνεται, φτάνοντας κοντά στο μισό εκατομμύριο και ούτε η τοποθέτηση μάντζερ, ούτε η «ηρόσληψη» συνταξιούχων, ούτε το «κάλεσμα»

δικηγόρων και λογιστών φαίνεται να λύνουν το πρόβλημα.

Έγινε πλέον καθαρό ότι σκοπίμα η Κυβέρνηση το άφησε να γιγαντωθεί, προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιό της που είναι η είσοδος των ιδιωτών στην ασφάλιση.

Ωστόσο, για την Κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ, πρόβλημα δεν είναι μόνο η καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων. **Πρόβλημα είναι η αδιαφορία για την εφαρμογή ψηφισμένων νόμων** και κυρίως των διατάξεων που ευνοούν τους συνταξιούχους.

Έτσι, σκοπίμως δεν διορθώνονται τα λάθη του επανυπολογισμού των συντάξεων. Δεν προσαυξάνονται οι συντάξεις των συναδέλφων που ερ-

γάστηκαν παράλληλα με τον ΕΛΤΑ και σε άλλη εργασία. Επιδόματα λόγω σπουδών δεν χορηγούνται και άλλα.

Θέλει, όμως, προσοχή γιατί οι ευθύνες για όλα όσα συμβαίνουν στον ασφαλιστικό μας φορέα είναι **αποκλειστικά της Κυβέρνησης**, του Υπουργού και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ. Οι λίγοι εργαζόμενοι που έχουν μείνει απαλλάσσονται. Συμπαραστεκόμαστε στις κινητοποιήσεις που κάνουν, με κύριο αίτημα την επαναπρόσληψη στον ΕΦΚΑ αυτών των εργαζόμενων, που είχαν μειώσει σε σημαντικό βαθμό τις εκκρεμείς συντάξεις και απέλυσε η σημερινή Κυβέρνηση.

“Πρόβλημα είναι η αδιαφορία για την εφαρμογή ψηφισμένων νόμων

Δεν θα περάσει ο κοινωνικός αυτοματισμός

Θέλουν να διασπάσουν την αλληλεγγύη εργαζόμενων-συνταξιούχων

Γράφω ορμώμενος από την απάντηση που μας έδωσε ο υφυπουργός Τσακλόγος, στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, στο επιχείρημά που καταθέσαμε ότι είμαστε η κοινωνική ομάδα που έχασε το μεγαλύτερο εισόδημα.

Μας αντέτεινε ότι σε αντίθεση με τους εργαζόμενους, **χάσαμε λίγα και ότι το κράτος πληρώνει πολλή για μας τους συνταξιούχους!**

Η απάντησή του δεν μας εξέπληξε, ούτε είναι κάτι που ακούσαμε για πρώτη φορά. Χρόνια τώρα γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός, καθώς και η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Θέλουν με κάθε τρόπο να φέρουν τα παιδιά αντιμέτωπα με τους γονείς και τους παππούδες, ισχυριζόμενοι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι οι συνταξιούχοι ζούμε εις βάρος των παιδιών μας. Και αυτό σε βάρος

της πραγματικότητας που άλλα λέει. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί, που στα χρόνια των μνημονίων αλλιά και τώρα στην πανδημία, συντηρούν τα άνεργα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Οι κυβερνώντες το γνωρίζουν αυτό καλά αλλά έχουν και ένα στόχο να πετύχουν. **Θέλουν να διασπάσουν την αλληλεγγύη** ανάμεσα στους εργαζόμενους και εμάς, με το βρώμικο επιχείρημα, ότι οι νέοι εργαζόμενοι πληρώνουν τις εισφορές, για να παίρνουμε εμείς παχυλές συντάξεις. Έτσι οδηγούν, σαν μαέστροι που είναι σ' αυτό το θέμα, πάντα στο συμπέρασμα ότι **πρέπει να λιγοστέψει η ασφαλιστική δαπάνη** και αυτό μπορεί τώρα να μην φαίνεται για λόγους τακτικής (πιθανές εκλογές κτλ), είναι, όμως, αυτό που θα αντιμετωπίσουμε και να το θυμάστε. Οτι πρέπει να απαλλαγούν οι νέοι από την υποχρέωση να ταΐζουν τους παλιούς, δηλαδή να μειω-

θούν οι συντάξεις.

Θέλουν πάση θυσία να κρύψουν το γεγονός πως οι συντάξεις που παίρνουμε οι συνταξιούχοι, τις πληρώσαμε με τον δικό μας μισθό, που με τις δικές μας εισφορές και του εργοδότη μαζί ονομάζεται μισθολογικό κόστος.

Από τη δουλειά των προηγούμενων αλλιά και των σημερινών συνταξιούχων, σωρεύτηκαν εκατομμύρια στα ταμεία, τα οποία αν δεν έκλεβαν, -στην ουσία λήστευαν- οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τράπεζες και οι διάφοροι επενδυτές, θα έφταναν για τους σημερινούς συνταξιούχους αλλιά και για τις επόμενες γενιές.

Ποιος δεν θυμάται τη ληστεία που έγινε με την αναγκαστική επένδυση σε τοξικά ομόλογα, σε μετοχές «φούσκες», καθώς και το κούρεμα των αποθεματικών, το γνωστό ρσί; Ένα συμπέρασμα προκύπτει απ' όλα αυτά, ότι εμείς

πρέπει να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας και να καλέσουμε τους νέους να αγωνιστούν, για καλύτερα μεροκάματα και μισθούς, με ασφαλισμένη εργασία. Μόνο έτσι ενισχύεται το ασφαλιστικό σύστημα και όχι με το νόμο που φέρνει ο υπουργός Εργασίας, έτσι βοηθούν εμάς τους γονείς και τους παππούδες, να ζήσουμε με συντάξεις αξιοπρέπειας.

Να ξέρουν πάντως ότι εμείς οι συνταξιούχοι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε να περάσει αβασάνιστα η πλήση εγκεφάλου που και αυτό το θέμα, από τα διαπλεκόμενα μιντιακά παπαγαλάκια, θα δυναμώσει.

Ο αγώνας ο δικός μας είναι ένα πάρε δώσε με τους εργαζόμενους, γι' αυτό και συμπαραστεκόμαστε στο σκληρό αγώνα που κάνουν να κρατήσουν τα κεκτημένα, όπως το οκτώωρο, οι συλλογικές συμβάσεις και άλλα.

Δώστε μας ανάσα, επιτέλους!



Είναι εξοργιστικό και κατάφωρα άδικο να αντιμετωπιζόμαστε εμείς οι συνταξιούχοι, ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, που έχουν μόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα. Ιδίως στον τομέα της φορολόγησής μας, γίνεται αδιακρίτως ο διαχωρισμός ανάμεσα σε εμάς και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται στο απυρόβλητο.

Στον αντίποδα των υποσχέσεων για μείωση των φόρων στους πολλούς και αδύναμους, βλέπουμε κάθε χρόνο αυτοί να μειώνονται μόνο στην οικονομική ελίτ.

Ακόμη και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα, αλλιά όχι για τους συνταξιούχους!

Εδώ «έγδαραν» συνάδελφους συνταξιούχους που πήραν αναδρομικά το 2012-13, καλώντας τους να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους με δρακόντεια πρόστιμα και προσαυξήσεις και χρειάστηκε η απόφαση του ΣτΕ, προκειμένου να ακυρωθούν αυτά τα πρόστιμα και να επιστραφούν, με τόκο, τα χρήματα σε όσους τα πλήρωσαν.

Ζητάμε από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη «λογική» της αναφορικά με τη φορολόγηση των συνταξιούχων. Να το κάνει τώρα και να εξαλείψει ή έστω να μειώσει τον επικείμενο φόρο για τα «πετσοκομμένα» και άτοκα αναδρομικά που πήραμε πέρυσι. Τα τελευταία χρόνια και δη τα μνημονιακά, σκώσαμε στις πλάτες μας ένα τεράστιο φορτίο.

Δώστε μας, επιτέλους, μια φορολογική ανάσα!

Απόψεις & Σχόλια

ΔΑΚΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΤΑ

Λειτουργία ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η λειτουργία τους αποτελούν για μας καθημερινή έγνοια. Ήταν το σπίτι μας, η οικογένειά μας. Ζήσαμε δεκάδες χρόνια σε αυτό το σπίτι και φεύγοντας με σύνταξη, αφήσαμε πίσω αδέρφια, παιδιά, συγγενείς, φίλους. Δημιουργήσαμε άρρηκτους δεσμούς αγάπης και στοργής που μας δίνουν το δικαίωμα, αν και συνταξιούχοι, να ασχολούμεθα με το σπίτι μας, με τα ΕΛΤΑ!! Εκπροσωπούμε χιλιάδες συναδέλφους, οι οποίοι έχουν την ίδια αγωνία για τα ΕΛΤΑ και οι κύριοι της Διοίκησης οφείλουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδη σεβασμό σε όλους.

Καθημερινά επικοινωνούν μαζί μας δεκάδες συνάδελφοί μας συνταξιούχοι, οι οποίοι αγωνιούν για τα παιδιά τους που είναι άνεργα.

Θεωρούμε ιερό και αναφαίρετο το δικαίωμα των συναδέλφων μας εργαζομένων και συνταξιούχων να ζητούν μια θέση, έστω ενοικιαζόμενου, για τα παιδιά τους, ένα αίτημα που έρχεται από πολύ παλιά, όπως και τη σωστή διαχείριση των θέσεων αυτών για όσα παιδιά έχουν προσληφθεί. Πώς μπορεί κάποιος νοήμων της Διοίκησης να επιτρέπει την τοποθέτηση δύο παιδιών αντίθετα από τον τόπο κατοικίας τους, όπως στην περιοχή του Βόλου.

Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την λειτουργία της Διοίκησης των ΕΛΤΑ η οποία ανέλαβε να τα σώσει από την απόλυτη καταστροφή που τα είχαν οδηγήσει οι προηγούμενες Διοικήσεις και ειδικά αυτή από το 2015 - 2019.

Εφαρμόζοντας την εθελουσία έξοδο που σε πρώτη φάση

φαίνεται να έχει αποτέλεσμα, δημιούργησε όμως λειτουργικά προβλήματα και κατά συνέπεια προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην πολύ καλή εικόνα της κυβέρνησης.

Γινόμαστε δέκτες παραπόνων από εκατοντάδες πολίτες και συναδέλφους σχετικά με την κακή εξυπηρέτηση και την διάλυση Ταχ. Γραφείων.

Άλλο σοβαρό λάθος της διοίκησης των ΕΛΤΑ είναι η περικοπή κατά το ήμισυ της αποζημίωσης στους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν το 2019 και 2020.

Αυτό είναι ατόπημα που δημιουργεί στον οικογενειακό προγραμματισμό των συναδέλφων μέγα οικονομικό πρόβλημα.

Καλούμε την διοίκηση να πάψει να βλέπει αριθμούς και να δει τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους και να μην τους εξαναγκάσει να καταφύγουν μαζικά στην δικαιοσύνη, διασύροντας μ' αυτόν τον τρόπο και το όνομα των ΕΛΤΑ.

Οφείλει να δείξει ευαισθησία και ήθος και να φανεί αντίξια της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού.

Η εθελουσία και το κυριότερο η αλληλεγγύη ορισμένων στελεχών της θα αποτελέσουν θέμα λεπτομερούς ανάλυσης σε επόμενη έκδοση της εφημερίδας διότι σ' αυτή την έκδοση ο «εκπρόσωπος» του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να μας δώσει τον απαιτούμενο ζωτικό χώρο για την ενημέρωση των συναδέλφων μας.

Λειτουργία Συλλόγου

Γράφουμε συνεχώς και θα

συνεχίσουμε να το κάνουμε για την κακοδιοίκηση που ζει και βασιλεύει στον Σύλλογο. Η ανικανότητα και ο αυταρχισμός του Προεδρείου έχει πάρει πρωτόγνωρες διαστάσεις. Αφενός οδήγησε τον Σύλλογο σε αδιέξοδο όσον αφορά τις εκλογές και αφετέρου αντιδημοκρατικά και αντικαταστατικά βγάξει συνεχώς ανακοινώσεις για να δείξει ότι παράγει έργο, που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το περιεχόμενο το γνωρίζει μόνο ο πρόεδρος και ο γραμματέας και κανείς άλλος και υπογράφουν «Δημοκρατικά» για το Δ.Σ., ενώ γνωρίζουν ότι για να μπει αυτή η ένδειξη πρέπει να έχει προηγηθεί Διοικητικό Συμβούλιο.

Αποφασίζει μόνος του ο Πρόεδρος για το πότε θα βγει η εφημερίδα, τι θα γραφτεί, ποιος θα πάρει χώρο για προσωπικά άρθρα κλπ. Επειδή τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους είναι πολλά και σοβαρά και επειδή ο χώρος των δύο σελίδων της ΔΑΚΕ που αντιδημοκρατικά και παράνομα μας δίνει ο Πρόεδρος δεν επαρκούν, το μέλος του Δ.Σ. Ν. Θωμόπουλος ζήτησε έγκαιρα χώρο για προσωπικό άρθρο παρέμβασης, προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους για τις θέσεις της παράταξης, τις εξελίξεις και τις ενέργειές της για το επικουρικό, τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων, τα αναδρομικά και τις αποζημιώσεις, αλλά δυστυχώς ο «εκπρόσωπος» του ΣΥΡΙΖΑ είπε για άλλη μια φορά ΟΧΙ, «τώρα δεν υπάρχει χώρος».

Η συμπεριφορά του προέδρου στη διαχείριση της εφημερίδας είναι ευθεία προσβολή στους χιλιάδες συναδέλφους που δεν δέχονται τις ολοκληρωτικές ιδέες του

ΣΥΡΙΖΑ και του «εκπροσώπου» του. Είναι βάνουσα προσβολή στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και στην ελευθερία της υπεύθυνης ενημέρωσης. Η προκλητική ασυδοσία του προέδρου στην κατανομή του χώρου της εφημερίδας θα μας οδηγήσει σε νομικές περιπέτειες. Είναι ντροπή, είναι απαράδεκτο να δίνει 2 σελίδες στη ΔΑΚΕ, που εκπροσωπεί πλέον την πλειοψηφία των συν/φων μας, 3 σελίδες στους έμμισθους και μη υποτακτικούς του και 10 σελίδες στον εαυτό του για να προβάλει τους δήθεν αγώνες του με τις σχετικές φωτογραφίες.

Θέλει να στρώσει το δρόμο στον ΣΥΡΙΖΑ που στο πρόγραμμά του σχεδιάζει όταν έλθει πάλι στην κυβέρνηση να ελέγξει όλους τους αρμούς της εξουσίας και να κάνει εκκαθαρίσεις σε όλο το δημόσιο τομέα. Ο Πρόεδρος έχει κάνει το Σύλλογο παράρτημα της Κουμουνδούρου και είναι στο χέρι όλων μας να βάλουμε τέρμα σε αυτή την «ασυδοσία».

Με τη συμπεριφορά του αυτή δικαιώνει συνεχώς τους χιλιάδες συναδέλφους μας που έχουν μετονομάσει την εφημερίδα μας σε παράρτημα της ΑΥΓΗΣ και του Documento. Πρόσθετα δημιουργεί είτε ηθημένα είτε όχι πρόβλημα στον πυρήνα στη φιλοσοφία και στην αναγκαιότητα ύπαρξης του Συλλόγου.

Επικουρικές

Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στην μεγάλη αδικία που ξεπερνάει τα όρια του ανθρώπινου νου, που έγινε με το νόμο Κατρούγκαλου στους προ της 31.12.14 συνταξιοδοτηθέντες. Από το 2010, 2011, 2012 έγιναν καταστροφικές

περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Πιστεύαμε πως ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και μέγας νομοθέτης Κατρούγκαλος θα αποκαθιστούσε τις αδικίες στις κύριες και ειδικά στις επικουρικές. Δυστυχώς όχι μόνο δεν τις αποκατέστησε αλλά τις διεύρυνε. Ως γνωστό σε όλο τον εργασιακό μας βίο, εμείς των ΕΛΤΑ μέσω του ΕΛΕΑ - ΕΛΤΑ πληρώναμε όλοι τις ίδιες εισφορές. Με νόμο ο «διαβημένος» Υπουργός έβαλε ταφόπλακα στους παλιούς συνταξιούχους. Ενέργεια που δεν αντέχει σε καμία λογική και δημοκρατική αρχή περί ισότητας, ισονομίας και ισοπολιτείας.

Η ΔΑΚΕ θα ηγηθεί ανένδοτου αγώνα για να μην θιγούν οι υφιστάμενες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, και οι μέχρι 31.12.14 συνταξιοδοτηθέντες να πάρουν την ίδια επικουρική με αυτή που δικαίως παίρνουν οι νεότεροι και να αποκατασταθεί η τάξη στον τρόπο επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων.

Ήδη μέσω υπομνημάτων και προσωπικών επαφών, έχουμε ανοίξει τα δύο αυτά κεφάλαια και δεν θα κατεβάσουμε τη σημαία του αγώνα εάν και ο τελευταίος αδικημένος συνάδελφος δεν πάρει αυτά που πρέπει τουλάχιστον από τις στρεβλώσεις που προκάλεσε ο νόμος 4387/2016.

Πρέπει πάσει δυνάμει να εξαφανιστεί από τα ενημερωτικά σύνταξης η χρεωστική προσωπική διαφορά.

Εφημερίδα

Στο φύλλο Μαρτίου 2021, ο Πρόεδρος προήγαγε τον εαυ-

ΔΑΚΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΤΑ

▼ Συνέχεια από τη σελίδα 10

τό του σε ροιμοξιολόγο και με ύφος ειδήμονα «αρθρογραφεί» για τα κυβερνητικά λάθη στην καταπολέμηση της πανδημίας.

Αναπαράγοντας αυτούσιες τις αλληλοπροσαλλίες, ψευδείς και αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ περί αδυναμίας ΕΣΥ, παρατεταμένου και αναποτελεσματικού λόκ ντάουν και αθρόων προσλήψεων μόνιμου υγειονομικού προσωπικού.

Παραθέτει ολόκληρο το αφήγημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην διάρκεια της πανδημίας.

Η απορία μας είναι: Καλή ο Πεπόνης ήταν και είναι «σαρξ εκ της σαρκός» του ΣΥΡΙΖΑ και έχει υποχρέωση να στηρίξει το κόμμα του, ακόμα παραβιάζοντας και τους στοιχειώδεις κανόνες ενημέρωσης που διέπουν ένα συνδικαλιστικό έντυπο, τα άλλα όμως εκλεγμένα μέλη της πλειοψηφίας τι «εξαργυρώνουν» συντασσόμενα με αυτή τη γραμμή και επιτρέποντας αυτήν την διολίσθηση της εφημερίδας μας.

Όχι τίποτε άλλο, αλλά ορισμένοι (συγκεκριμένοι) απ' αυτούς, από καιρού εις καιρόν αισθάνονται την ανάγκη να δηλώσουν ότι είναι ... πιστοί του από δω πολιτικού χώρου.

Μάλλον έχουν χάσει τον πολιτικό και συνδικαλιστικό τους προσανατολισμό.

Απαντήσεις στα δημοσιεύματα του προέδρου

Στις τελευταίες εκδόσεις ο Πρόεδρος Πεπόνης έχει καθι-

ερώσει να απαντά στα δημοσιεύματα της ΔΑΚΕ δίνοντας σ' αυτά τη δική του βολική εκδοχή. Γράφει λοιπόν στην πρόσφατη έκδοση:

- Δεν παραχωρεί επί πλέον σελίδες στην παράταξή μας, για να μην γίνει η εφημερίδα πίνakas ανακοινώσεων.

Ταυτόχρονα για να ... επιβεβαιώσει, πως άλλα γράφει και άλλα εννοεί, παραχωρεί σελίδες της εφημερίδας σε οποιονδήποτε, προκειμένου να κάνει γνωστές τις όποιες απόψεις τους, αρκεί να είναι στέλεχος του ψηφοδέλτιου του ή του κόμματός του.

Έτσι οι συνάδελφοι στην τελευταία έκδοση διάβασαν το καθ' όλα ενδιαφέρον άρθρο για τις «μεθόδους ελέγχου των συνειδήσεων».

- Θέλουμε να πληροφορήσουμε τον Πρόεδρο ότι άλλο συντακτική επιτροπή και άλλο υπεύθυνος της Εφημερίδας απέναντι στο Νόμο.

Εμείς απαιτούμε και η δική μας εφημερίδα να αποκτήσει συντακτική επιτροπή η οποία πριν από κάθε έκδοση θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει δημοκρατικά για την ύλη που θα δημοσιευτεί, χωρίς λογοκρισία και καθοδήγηση.

- Όσον αφορά τις αιτήσεις που έγιναν στον ΕΦΚΑ: ήταν εκατομμύρια και κινητοποιήσαν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (ΕΦΚΑ, Υπουργείο) αλλά και τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας βέβαια, που με την αλήστου μνήμης επιστολή του, ζητούσε από τον ΕΦΚΑ να του παραδώσει τις καταστάσεις με τα ονόματα αυτών που κατέθεταν αιτήσεις μέσω ΔΑΚΕ. Γιατί, λέει σαν Πρόεδρος του Συλλόγου είχε έννομο συμφέρον. Πάλι καλά γιατί κάποιος ιδεολογικός του σύντροφος κατέλαβε ολόκληρο αεροπλάνο για

να συλλάβει έναν ανυπάκουο.

- Γράφει ο Πεπόνης για έλλειψη συνδικαλιστικής υπόστασης της ΔΑΚΕ. Αυτός που σε όλη την υπέρ 50χρονη συνδικαλιστική του καριέρα (εργαζόμενος και συνταξιούχος) το ψηφοδέλτιο της παράταξης, που για πολλά χρόνια ηγούνταν, ήταν παρακολούθημα της ΠΑΣΚΕ. Όταν δε τοημούσαν να «κατεβάσουν» δικό τους ψηφοδέλτιο ήταν 9-12 υποψήφιοι και λάμβαναν 8-10 ψήφους. Για τέτοιο μέγεθος συνδικαλιστικής υπόστασης μιλάμε. Πρόεδρε, όλοι μας έχουμε ιστορία και μνήμη.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η μέρα της ημετεριάς από τον υγειονομικό ζυγό ήρθε χάρις στις προσπάθειες του υγειονομικού κόσμου της χώρας και τον άριστο συντονισμό και χειρισμό της κυβέρνησης. Τώρα ήρθε η ώρα να ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε κάθε νομό να οργανώσουν εκδρομές και τα χρήματα θα τα πληρώσει ο Σύλλογος.

Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με υγεία.

Ο Θεός μαζί σας
Νίκος Θωμόπουλος, Γιάννης Μπακάρας, Χρήστος Κοντός και Ηλίας Ακριτίδης

Τοποθέτηση συν.
Θεόφιλου Μελίδη

«Γέλως και κλάμα» Αρπακτικά στο ασφαλιστικό σύστημα

Με απορία διάβασα στο φύλλο 172 της εφημερίδας μας

Γίνετε μέλη της διαδικτυακής ομάδας
ΔΑΚΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΤΑ

ότι, η κυβέρνηση είναι ανίκανη να τακτοποιήσει το θέμα της απονομής των νέων αλλά και των εκκρεμών συντάξεων και καταφεύγει στην πρόσληψη ιδιωτών (δικηγόρων, λογιστών και άλλων) για να εκδώσουν τις συντάξεις και σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού το πάτημα ενός κουμπιού θα είναι αρκετό για την έκδοσή τους.

Το θέμα των συντάξεων γιγαντώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του οποίου δεν τις εξέδιδε σκόπιμα για να πετύχει μεγάλα πλεονάσματα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Γ' και αχρείαστου μνημονίου που υπέγραψε (θα είχαμε βγει από 2015) φορτώνοντας στον ελληνικό λαό με το ασήμαντο ποσό των 86 δις και η αξιολόγησή του θα λήξει το 2023. Το γεγονός αυτό σκόπιμα αποκρύπτει το Προεδρείο του Συλλόγου.

Τον συνταξιούχο δεν τον νοιάζει αν του δώσει την σύνταξη, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο δικηγόρος ή ο λογιστής; Αυτός θέλει να πάρει τα χρήματά του μια ώρα πιο γρήγορα και δικαιολογημένα για να ανασάνει από την οικονομική δυσπραγία και ανέχεια και όλα τα άλλα που γράφετε είναι αερολογίες και πομφόλυγες. Το δήθεν ενδιαφέρον σας είναι υποκριτικό.

Για να καταλάβουμε και εμείς ποια είναι η δική σας στενοχώρια και πρεμούρα; Ότι θα μπουν ιδιώτες στο ασφαλιστικό μας σύστημα και ο ΕΦΚΑ θα γίνει βορά τους; Ή φοβάστε πραγματι, μήπως οι συντάξεις θα εκδίδονται με το πάτημα ενός κουμπιού (άλληλωςτε εκεί που έφτασε η τεχνολογία, όλα γίνονται) και τότε πού θα κρυφτείτε;

Κύριοι του Προεδρείου ξεκαθαρίστε τη θέση σας και αφήστε τις αστειές δικαιολογίες.

Θέλετε να εκδίδονται γρήγορα οι συντάξεις, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;

Γιατί εδώ που τα λέμε, πραγματικά ο όγκος των εκκρεμών συντάξεων είναι πολύ μεγάλος και οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ αδυνατούν για την έγκαιρη έκδοσή τους, γι' αυτό χρειάζεται ένα χέρι βοήθειας έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση και μπει σε μια σειρά.

Για τη φορολόγηση των αναδρομικών: Θα ήθελα, - αν είναι δυνατόν - να μην πληρώνω καθόλου φόρους για τις αποδοχές κάθε είδους. Αφού όμως αυτό δεν γίνεται, να πληρώνω τουλάχιστον λίγα. Εκείνο όμως που δεν μας λήτε εσείς είναι: ποιος αύξησε τους φόρους από το 22-25% στο 45; Γιατί; μήπως ντρέπεστε να το πείτε; μήπως λέω, μήπως το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Τα έτη 2015 - 2016 αν καλή θυμάμαι πρωθυπουργός ήταν ο κ. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αφού ξεκλήρισε τη μεσαία τάξη, τώρα κόπτετε υπέρ αυτής. Τέλος συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι έπρεπε να δοθούν αναδρομικά για όλα τα χρόνια, μαζί με τα δώρα και όχι μόνο για 11 μήνες και αυτά επιλεκτικά. Αυτό είναι ανοίκειο!

Πραγματικά «γέλως και κλάμα»

Υστερόγραφο: Ήδη οι συνταξιούχοι πήραν την προκαταβολή της σύνταξης που είχε ανακοινωθεί μαζί με τα αναδρομικά. Υλοποιήθηκε η υπόσχεση του Υπουργού.

Θεόφιλος Μελίδης
Σέπρες, Ιούνιος 2021

Απόψεις & Σχόλια



ΑΦΣ – ΕΛΤΑ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΤΑ

Γράφει ο Γεράσιμος Ζινεμπής • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Πρόεδρος της ΑΦΣ - ΕΛΤΑ
Τηλ. 6946536767 – 2103847811

‘Όχι στις «τρύπιες ελπίδες»

Αγαπητοί μου Συνάδελφοι.

Η θλίψη και η μιζέρια μας έχει οδηγήσει τους τελευταίους μήνες, με την εμφάνιση και του καταστροφικού κορωνοϊού, να είμαστε οι πλέον απαισιόδοξοι πολίτες της Ευρώπης όπως έδειξαν οι τελευταίες μετρήσεις του ευρωβαρόμετρου. Ανησυχούμε, συζητούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις, μήπως και βρεθεί το νήμα στο λαβύρινθο της ζωής μας που θα μας φέρει την λύτρωση. Πριν από 10 χρόνια, όταν άρχιζε το μαρτύριό μας, μας είπαν, ούτε λίγο ούτε πολύ, κυνικά ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για 15 χρόνια!!! Πέρασαν από τότε τα 10 πρώτα και όλα πηγαίνουν προς το χειρότερο... Μήπως σήμερα θα πρέπει όλοι μας να αναλογισθούμε τι έφταιξε και «πήραμε την ζωή μας λάθος;»... Μήπως όλοι μαζί πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να στύσουμε το μυαλό μας, και να αναλύσουμε που πάμε;

Οι καταστάσεις δείχνουν ότι φανήκαμε λίγοι, γιατί σχεδόν αφήσαμε ανενόχλητους τους ταγούς της εξουσίας μας να διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα μόνοι τους και όχι μαζί μας όπως διατείνονται. Αλήθεια πότε μας απασχόλησε να μάθουμε για τα μύρια σκάνδαλα των πολιτικών μας και γιατί αυτά δεν οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη; Ποτέ!!! Και αυτό γιατί η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος από τους πολιτικούς δεν πείραζε την δική μας τσέπη... Και όχι μόνον αυτό, αλλά το βρήκαμε, σ’ ένα βαθμό,

και σαν δικαιολογία του εαυτού μας, να μας αφήσει να κάνουμε και εμείς μια μικρή «μπαγαποντιά», στη θέση που βρισκόμαστε, για το δικό μας όφελος ή, της οικογένειάς μας.... Τώρα όμως που οι μάσκες έπεσαν και τα ταμεία του κράτους είναι άδεια και

οι υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν σ’ αυτούς που εσκεμμένα μας τα έδιναν με τη σέσουλα για να τα πάρουν αργότερα πολλαπλάσια, έρχονται οι εκάστοτε κυβερνώντες και ζητάνε από την καμπούρα του κασιδιάρη, εργαζόμενους και συνταξιούχους να τα γεμίσουμε!!! Έτσι από δεκαετίες βλέπουμε και αισθανόμαστε το «χέρι» του κράτους να μπαίνει στις δικές μας τσέπες... Νιώθουμε ζαλλιάδα με ποιο τρόπο γιορτάσαμε τη 200η επέτειο από το 1821.

Γιατί αφήσαμε 10 χρόνια τώρα συσσωρευμένα προβλήματα που μας φόρτωσαν, χωρίς να φταίμε σε τίποτε, και τα οποία επιμελέστατα μας απέκρυπταν, δημιουργώντας μας μελλοντικές φρούδες ελπίδες ότι όλα είναι προσωρινά και θα ξεχαστούν όπως το κακό όνειρο;

Τώρα πάλη η ίδια ιστορία: Μας λένε να ελπίζουμε. Να ελπίσουμε ναι, αλλά σε τι; Να αντισταθούμε στον τρόπο αλλά πως; Να αισιο-δοξούμε ναι, αλλά γιατί; Μήπως υπάρχει κάποια εναλλακτική οδός, κάποια διέξοδος που μας προτείνεται να βγούμε από το μαρτύριο που μας έβαλαν; Γιατί να χαρούμε όταν η ανεργία σκαρφαλώνει πάλι ψηλά, ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις μας σίγουρα θα περικοπούν περισσότερο; Τι θα πούμε τώρα στους νέους με το τρύπιο χαμόγελο;

Τι θα πούμε στον άνεργο και στους εξόριστους της χαράς; Ναι, να ελπίσουμε, αλλά για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε κάτι απτό, κάτι συγκεκριμένο. Αλλιώς τα λόγια τους μας παραπέμπουν στη παροιμία «παρηγοριά στον άρρωστο ως που να βγει η ψυχή του». Το θέμα συνεπώς δεν είναι μια ηλίθια αντίδραση του τύπου «χαμογελάστε είναι μεταδοτικό» αλλά μια οργανωμένη πολιτική πρωτο-βου-

λία που θα ανοίγει δρόμους, που θα δημιουργεί μορφές αυτοοργάνωσης, που θα επιχειρούν να κινήσουν την κοινωνία από τα «κάτω» μέσω αλληλεγγύης, ώστε να κερδίσουμε το χαμένο καιρό και να αναδυθούμε μέσα απ’ τη σήψη.

Αυτοί που πειραματίζονται με την λιτότητα και τις ανθρωποθυσίες φαίνεται ότι δεν έχουν υπολογίσει το συναίσθημα, την οργή του λαού και των νέων, την απελπισία του γονιού, ούτε την σφιγμένη ανδία για τον ζωντανό θάνατό τους... Δεν έχουν υπολογίσει όταν ο κόσμος πεινάσει περισσότερο, όταν τα πάντα γκρεμισθούν στη χώρα, όταν ο κοινωνικός ιστός διαλυθεί, όταν όλο και περισσότεροι θα μένουν άνεργοι και θα βλέπουμε οικογένειες να ψάχνουν στους κάδους των σκουπιδιών τότε μπορεί ένα τυχαίο γεγονός, ένα μικρό κομμάτι γυαλί, να βάλει φωτιά και να λαμπαδιάσει ο τόπος... Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και να επιδιώκουν ίσως να δικαιωθούν από την ιστορία και να γίνουν ήρωες. **Ήρωας γίνεσαι όταν χύνεις το δικό σου αίμα και όχι το αίμα που ρουφάς από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τους υπολοίπους...**

Ο λαός έχει αντανakλαστικά. Φαίνεται ότι κάποιοι το ξεχνούν και σίγουρα θα το βρουν μπροστά τους. Η βία της οργής αυτής θα είναι φοβερή, καθώς οι σχηματισμοί του πολιτικού συστήματος δεν παρέχουν κανένα βήμα στους νέους να ακουστούν, δεν ακούνε την κραυγή τους. Γι αυτό οι νέοι θα επιδιώξουν να ξαναβρουν τον εαυτό τους στην συντροφικότητα, στην αλληλεγγύη και δυστυχώς στη ΒΙΑ, αρνούμενοι ένα σύστημα που η προοπτική της ζωής τους θα είναι ο

ζωντανός θάνατός τους λόγω αναδουλειάς, αρνούμενοι μια κατ’ επίφαση πολιτική δημοκρατία, που τους αγνοεί, και μια απύσχα κοινωνική δημοκρατία που υφίσταται μόνο για τους κομματικούς πελάτες – ομήρους των πολιτικών. Όσο, συνεπώς, η πολιτεία και το κοινωνικό σύστημα θα λειτουργούν απάνθρωπα, τόσο θα τονώνεται η νεανική ΒΙΑΗ ΑΡΝΗΣΗ του ολοκληρωτισμού και της ιδεολογίας του, του κυνισμού και της κυρίαρχης απανθρωπιάς...

Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε, τότε, πόσο σκοτεινό θα γίνει το τοπίο για τα μελλούμενα... Σε έκθεση πρόσφατη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, με πρόσχημα την γήρανση του πληθυσμού, προτείνονται περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις και αύξηση των ορίων ηλικίας στα 72 χρόνια!!! Πάλι ζητάνε αίμα μας... Πάλι αίμα μας... Ως που θα φτάσουν; Θα τους το επιτρέψουμε;

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα αναλογίξεσθε, ίσως, γιατί σε δύο τρία φύλλα της εφημερίδας μας τελευταία περιορίζομαι στην γενική ζοφερή κατάσταση της ζωής μας που προήλθε διαχρονικά από τους εκάστοτε κυβερνώντες μας, και δεν αναφερόμαι και στα του συλλόγου μας. Έχετε δίκιο. Όλα με την σειρά τους. Προσεχώς θα έλθουμε και σ’ αυτά που ομολογουμένως είναι εξόχως ενδιαφέροντα και χρήζουν αναφοράς, προσοχής και διόρθωσης...

Αγαπητοί μου συνάδελφοι

μ

μ

Το δόγμα της ΔΑΚΕ «Γράφουμε ό,τι θέλουμε»

Του Απ. Βουραζανίδη

Γράφουν: «Θέλοντας ο πρόεδρος να δικαιολογήσει την σταθερή, σε κάθε έκδοση της εφημερίδας, διάθεση δύο (2) σελίδων (η σελίδα είναι μία, αλλιώς αυτό δεν έχει σημασία) στον εκ Θεσσαλονίκης συνάδελφο, (διάβαζε Βουραζανίδη) επικαλέστηκε την συνδικαλιστική του ιδιότητα που είναι πολύχρονη» και συνεχίζουν «όποιος θέλει να δημοσιεύσει στην εφημερίδα, ένας τρόπος υπάρχει, να βρίζει την ΔΑΚΕ και να λιβανίζει τον πρόεδρο, - αυτό δηλαδή που κάνει ο εν λόγω συνάδελφος». Γράφουν ό,τι θέλουν. Νομίζουν πως μ' αυτή την τακτική μπορούν να διαβάσουν και ν' απαξιώσουν έναν συνάδελφο που πρωτοστάτησε στην έκδοση αυτής της εφημερίδας. Οι συνάδελφοι που διαβάζουν την εφημερίδα, έχουν γνώση των όσων γράφονται.

Γράφουν: «Δεκάδες συναδέλφων (πόσες δεν μας λένε) αποκλείστηκαν από την εφημερίδα (δεν αναφέρουν ούτε ένα όνομα) δια στόματος προέδρου» ώστε να μη χρειάζο-

νται αποδείξεις. Γράφουν ό,τι θέλουν.

Γράφουν: «Ο ανασχηματισμός της Διοίκησης είναι πράξη ολοκληρωτικών καθεστώτων». Ας το ακούσουν όλοι οι Σύλλογοι, τα εργατικά κέντρα και η ΓΣΕΕ που κάθε τόσο ανασχηματίζονται. Γράφουν ό,τι θέλουν.

Γράφουν: «Ο Σύλλογος εφαρμόζει με την καθοδήγηση (ποιού;) τις ολοκληρωτικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ», χωρίς να λένε ποιες είναι αυτές οι θέσεις και πού εφαρμόζονται. Πιστεύουν πως έτσι, χωρίς εξηγήσεις, περνάει πιο εύκολα το ψέμα. Γράφουν ό,τι θέλουν.

Γράφουν: «Η Διοίκηση σπέρνει τη διχόνοια και υψώνει διαχωριστικά τείχη μεταξύ των συναδέλφων», λησμόνησαν τις πολεμίστρες. Σίγουρα οι συνάδελφοι θ' απορούν, πού τα βλέπει όλα αυτά η ΔΑΚΕ ή καλύτερα ο πρόεδρος της. Νομίζουν πως αυτές οι ασυναρτησίες βρίσκουν έδαφος στη λογική των συναδέλφων, που βλέπουν μια κανονική λειτουργία της Διοίκησης, με πλήρη ενημέρωση κατά τακτά διαστήματα. Γράφουν ό,τι θέλουν.

Γράφουν: «Η ΔΑΚΕ έχει μοναδική αποστολή να υπερα-



σπίζεται τα συμφέροντα των συναδέλφων» δηλαδή η Διοίκηση τα υπονομεύει και τα περιφρονεί. Όλοι οι συνάδελφοι θ' αναρωτιούνται σε ποιους απευθύνεται άραγε; Γράφουν ό,τι θέλουν.

Γράφουν: «Όσοι θέλουν να χωρίσουν τους συναδέλφους σε πράσινους, κόκκινους, μπλε και βόρειους - νότιους, δεν έχουν θέση στον συνδικαλιστικό» κι ενώ αυτοφωτογραφίζονται, αφού μόνιμα χωρίζουν χρωματικά τους συναδέλφους, οι χαρακτηρισμοί που εκστομίζουν δεν έχουν ούτε όρια - ένα από τα θύματα είμαι κι εγώ όπως κι ο πρόεδρος - ούτε αντικειμενική αλήθεια. Γράφουν ό,τι θέλουν.

Γράφουν: «Ήρθε η ώρα να πορευτούμε όλοι μαζί. Η αλληλεγγύη και η ενότητα είναι το δόγμα μας» λόγια χωρίς αντίκρισμα, αφού με την τακτική τους εξυπηρετούν τη διάσπαση. Και γιατί ήρθε τώρα η ώρα; Τι μεσολάβησε; Μήπως τα ρολόγια ήταν σταματημένα; Γράφουν ό,τι θέλουν.

Γράφουν: «Αυτοί που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω, δεν έχουν καμία θέση στον συνδικαλισμό» Ποιοι είναι αυτοί; Γιατί δεν τους κατονομάζουν; Μήπως βρίσκονται στον δικό τους χώρο; Γράφουν ό,τι θέλουν.

Γράφουν: «Θέλουμε η ΔΑΚΕ να γίνει η κιβωτός της Αγάπης και της ενότητας χωρίς εξαιρέ-

σεις και διακρίσεις με σεβασμό προς όλους τους συναδέλφους - εγώ φαίνεται πως εξαιρούμαι - Η αλληλεγγύη και η ενότητα είναι το δόγμα μας». Ίσως η παράγραφος αυτή να είναι μια αυτοκριτική για την μέχρι τώρα πορεία της. Ο χρόνος θα δείξει.

Ο αιμνιστος αδελφός μου, ηγούμενος Μοναστηριού στην έρημο της Ιουδαίας, κάθε φορά που επικοινωνούσα μαζί του μου έλεγε: Η υποκρισία και το ψέμα είναι δυο φοβερά αμαρτήματα. Πάντα να πορεύεσαι με οδηγό τη συνειδησή σου. Ν' αγωνίζεσαι με θάρρος, χωρίς συμβιβασμούς. Αυτό επιτάσσει η Χριστιανική μας Αγωγή.

Στον πρόεδρο της ΔΑΚΕ έχω να πω δυο λόγια. Να μην επαναπαύεται επειδή τον αγαπούν. Η τακτική που ακολουθεί οδηγεί σε αδιέξοδο. Ας αφήσει λοιπόν το δόγμα «Γράφουν ό,τι θέλουν», που λησασμένα το χρησιμοποίησε σαν επιχείρημα, κι ας ασπαστεί το αξίωμα: «Γράφουμε ό,τι πρέπει». Μόνο έτσι θα μπορέσουν να γίνουν πράξη τα λόγια που αφορούν την συναδελφικότητα και τα οποία κατά κόρον χρησιμοποίησε στα αποσπάσματα που επικαλέστηκε σ' αυτό το γραφτό.

Του Απ. Βουραζανίδη

Οι πανδημίες και η κοινωνική δοκιμασία

Ο χώρος μας, ο χώρος των ταχυδρομικών, ήταν πάντοτε προσανατολισμένος στα κοινωνικά θέματα. Ο ταχυδρόμος ζούσε κάθε μέρα από κοντά τα προβλήματα και τις αγωνίες των απλών ανθρώπων. Ο συνδικαλισμός μας είχε συχνά αντίστοιχες αναφορές.

Το πρόβλημα που σήμερα αντιμετωπίζουμε, είναι χωρίς αμφιβολία η Πανδημία και οι συνέπειες που αυτή δημιούργησε και δημιουργεί σ' όλες

τις χώρες του κόσμου. Κανείς δε μπορούσε να φανταστεί, πως στη σημερινή εποχή, με τα τόσα επιστημονικά επιτεύγματα και την πρόοδο στις ιατρικές γνώσεις, θα βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση. Αυτή η διαπίστωση μας έκανε ν' ανατρέξουμε στο χρόνο και να δούμε τι γινότανε σε άλλες εποχές όταν οι πανδημίες ξαπλώνονταν με γοργούς ρυθμούς στον τότε γνωστό κόσμο. Δεν θα επεκταθώ,

ούτε θ' αναφερθώ συνοηκικά στις πανδημίες που σάρωσαν κατά καιρούς τον πλανήτη. Θα σταθώ σε τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ικανές να μας δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα στη δοκιμασία που γνώρισε κατά καιρούς η Ανθρωπότητα.

Το πρώτο κακό: Η βουβωνική Πανώλη. Ενέσκηψε το 1348 και κράτησε μια επταετία (7 χρόνια). Σκότωσε το 1/4 του πληθυσμού της Γης. Και

για ν' αποκατασταθεί η απώλεια αυτού του πληθυσμού, χρειάστηκε να περάσουν τριακόσια (300) χρόνια. Από αυτή την εξέλιξη μπορεί κανείς να εκτιμήσει τις συνέπειες που είχε, για τα επόμενα χρόνια, τόσο η βιολογική όσο και η κοινωνική ισορροπία του πλανήτη.

Το δεύτερο κακό: Η χολέρα. Αυτή βασικά οφείλεται στο νοσηρό περιβάλλον (ακατάλληλο νερό - ρυπαρά

τρόφιμα - έλλειψη σωματικής καθαριότητας), αιτίες που σήμερα έχουν σχεδόν εκλείψει από τον Δυτικό κόσμο. Η χολέρα, εκδηλώθηκε σαν Πανδημία, το 1680 - ξεκίνησε από τις Ινδίες - και σκόρπισε το θάνατο σε είκοσι πέντε (25) εκατομμύρια ανθρώπους σ' ολόκληρο τον κόσμο. Το δυνάκιο - έτσι ονομάζεται ο ιός που την προκαλεί - αναπτύ-

Απόψεις & Σχόλια

▼ Συνέχεια από τη σελίδα 13

σεται στο εντερικό σύστημα και προκαλεί ακατάσχετες διάρροιες, εμετούς, σπασμούς και θόλωμα του μυαλού.

Το τρίτο κακό: Η Ισπανική Γρίπη. Εκδηλώθηκε το 1913 και κόστισε το 3% του πληθυσμού της Υψηλής, αφού βιάστηκε μέχρι το 1921. Αυτό αντιστοιχούσε σε πενήντα (50) εκατομμύρια ψυχές. Το σύνολο της ανθρωπότητας δεν ξεπερνούσε τότε το 1,2 δισεκατομμύρια. (Τα στοιχεία: από τον **Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας**).

Εκτιμώντας τις τρεις αυτές πανδημίες, κοντά στις άλλες που γνώρισε η ανθρωπότητα, μπορούμε να δούμε ψύχραιμα την πανδημία του Κορωνοϊού που χρειάστηκε ν' αντιμετωπίσουμε εμείς. Οι απώλειες σε πληθυσμό σίγουρα θα είναι μικρότερες. Τα φαρμακευτικά μέσα και κυρίως οι εμβολιασμοί, παράλληλα με τα ατομικά μέτρα προφύλαξης, θα λειτουργήσουν θετικά.

Αυτή η δοκιμασία, που μας βρήκε, ίσως γίνει μάθημα για την αδιαφορία που δείξαμε και δείχνουμε όταν άλλες χώρες του τρίτου κόσμου δοκιμάζονται συχνά και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας που οφείλονται στην πείνα, την έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού και στην υπεργεννητικότητα που ξεκληρίζουν κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως παιδιά. Οι πρωτοβουλίες που πάρθηκαν, από μερικές Οργανώσεις, για ουσιαστική βοήθεια, αντιμετώπισαν απάνθρωπες καταστάσεις. Τόσο τα τρόφιμα όσο και τα φάρμακα που στάλησαν ήταν ακατάλληλα για χρήση. Είχαν ήδη λήξει και οι εταιρίες τα είχαν για απόσυρση. Το θέμα αυτό ξεσήκωσε τότε θύελλα και έφτασε μέχρι τον ΟΗΕ. Οι οικονομικοί πόροι της Αφρικής βρίσκονταν και βρίσκονται στα χέρια Εταιριών (πετρέλαιο-αέριο-ορυκτά) και στερούν από τους φτωχούς λαούς κάθε δυνατότητα σωστής επιβίωσης. Αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Μαντέλα «Τα χρόνια της Συμφοράς», θα σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την επικυριαρχία των αποικιοκρατών σ' αυτές τις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου. **Η «Παγκοσμιοποίηση» που δόθηκε πραγματοποιήθηκε**, ήταν ένα τέχνασμα εξαγγελίας για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων. Αν είχε αληθινό πρόσωπο, σίγουρα θα βοηθούσε την ανθρωπότητα με τη συμπαράσταση και την οικονομική στήριξη των φτωχών λαών μέσα από μια δίκαιη κατανομή των πόρων. Θα υπήρχε αντίστοιχη Οργάνωση.

Η σημερινή Πανδημία που μας βρήκε, με τα κοινωνικά αίτια που υπάρχουν, παίρνει τη μορφή Θείας Νέμεσης. (Οργή προς το άδικο) και μας δίνει την ευκαιρία να αναστοχαστούμε τις θέσεις και τις υποχρεώσεις μας στον κάθε συνάνθρωπο. Η εφημερίδα μας ασχολήθηκε με το θέμα όπως αυτό το διαχειρίστηκε στο τόπο μας η υπεύθυνη Κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το σκεπτικό με το οποίο γράφτηκε αυτό το κείμενο πρέπει να είναι κυρίαρχο στη συνείδηση του κάθε πολίτη. Η Υγεία, αυτό το πρώτιστο αγαθό, είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίον οικοδομείται η ανθρώπινη ευτυχία. Ο COVID 19 μας δοκίμασε και μας δίδαξε. Ο Γρηγοράκος, ένας πολιτικός άνδρας, που δοκιμάστηκε και γλίτωσε ως γίνει σηματοδότης της Αλήθειας για όλους μας. **Τέτοια παραδείγματα μας χρειάζονται.**

Έξοδα Κηδείας

Η Παροχή των Εξόδων Κηδείας καταβάλλεται στην/στον Δικαιούχο λόγω θανάτου Ασφαλισμένου είτε ήταν Μισθωτός εν ενεργεία, είτε Συνταξιούχος, ή έμμεσο μέλος Άμεσα ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση «απώλειας» του Βιβλιαρίου Ασθενείας του ασφαλισμένου, ο Δικαιούχος με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν.1599, αναλαμβάνει την ευθύνη της ανεύρεσης και ταυτόχρονα η Αίτηση του παραμένει ΕΚΚΡΕΜΗΣ για όσο διάστημα χρειαστεί η διασταύρωση των στοιχείων.

Πόση είναι η Παροχή

A. ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/Η (1.570,80 €)

Άμεσα ασφαλισμένο είναι το πρόσωπο που απεβίωσε και ελάμβανε σύνταξη στο όνομά του ή ήταν μισθωτός εν ενεργεία, στην οποία γίνονταν κρατήσεις «ασθενείας» ή «αλληλοβοήθειας» από το ΤΑΠΟΤΕ. Περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι λόγω χρεώσεως.

B. ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/Η (785,40 €)

Έμμεσα ασφαλισμένο είναι το πρόσωπο που απεβίωσε και δεν ελάμβανε σύνταξη στο όνομά του, στην οποία γίνονταν κρατήσεις «ασθενείας» ή «αλληλοβοήθειας» από το ΤΑΠΟΤΕ, αλλά είχε αυτή την κάλυψη από άλλο πρόσωπο που είναι εν ζωή και συνεχίζει να λαμβάνει σύνταξη ή μισθό.

Συνεπώς ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ θα πρέπει να προσκομίσει το αντίγραφο του Τριμηνιαίου Φύλλου Σύνταξης (ή τριών πρόσφατων μηνών σύνταξης) ή του τελευταίου αντιγράφου Μισθοδοσίας του Άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση αυτή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: είναι το φυσικό πρόσωπο που ανέλαβε και εξόφλησε το συνολικό ποσό της τελετής και αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμό του στο παραστατικό στοιχείο (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) που προσκομίζει στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ

Η γενική διάκριση σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις που ο δικαιούχος δικαιούται καταβολή από δύο Ταμεία είναι: ποιο Ταμείο ('πρώτο' Ταμείο), και ποιο ποσό θα πάρει συνολικά (το οποίο ρυθμίζεται από το 'δεύτερο' Ταμείο).

A. Οι Δικαιούχοι λόγω θανάτου Ασφαλισμένου είτε ήταν Μισθωτός, είτε Συνταξιούχος που ήταν ασφαλισμένοι σε άλλους Φορείς (πχ. Δημόσιο-ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΙΚΑ) δηλαδή πλήρωναν εισφορές και σε άλλα Ταμεία, βάσει του Κανονισμού καταθέτουν Αίτηση για παροχή εξόδων κηδείας αρχικά στο Ταμείο που δίνει το μικρότερο ποσό παροχής.

Στη συνέχεια υποβάλλουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ Καταβολής από τα παραπάνω Ταμεία στο ΤΑΥΤΕΚΩ μαζί με αντίγραφο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ και τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (1), (3), (5) & (6) που αναφέρονται παρακάτω.

B. Οι Δικαιούχοι λόγω θανάτου Ασφαλισμένου είτε ήταν Μισθωτός, είτε Συνταξιούχος, ή έμμεσο μέλος Άμεσα ασφαλισμένου, οι οποίοι ανήκαν στα Ασφαλιστικά Ταμεία ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ λαμβάνουν αρχικά την παροχή των εξόδων κηδείας από το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Εφόσον ζητηθεί από τον Δικαιούχο παρέχεται και ΒΕΒΑΙΩΣΗ Καταβολής μετά την εξόφληση.

Ο Δικαιούχος πρέπει πρώτα να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τα παραπάνω Ταμεία, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό εξόδων κηδείας που δικαιούται. Στη συνέχεια θα επισυνάψει την ΒΕΒΑΙΩΣΗ αυτή στα υπόλοιπα δικαιολογητικά της Αίτησής του στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ και ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Υποβολή αίτησης και μέσω ΚΕΠ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ και ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599) του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ότι δεν δικαιούται (ή δικαιούται) παροχή εξόδων και από άλλο Ταμείο (Αν αποσταλούν ταχυδρομικά, απαιτείται και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)
3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο)
4. Πρωτότυπο Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ)
5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ [ΠΡΟΣΟΧΗ: 1ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ]
7. Αντίγραφα των Συνατάξεων 3 πρόσφατων μηνών ή του τελευταίου Φύλλου Μισθοδοσίας του ασφαλισμένου
8. ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του θανόντος/της θανούσας.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διενεργείται, πλέον, και μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του ΚΕΠ, ο οποίος εισέρχεται στην «Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας» του e-ΕΦΚΑ και, στη συνέχεια, καταχωρεί τα στοιχεία του αιτούντος (επώνυμο, όνομα, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) και στη συνέχεια, προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του.

Κοινωνικά

Η **Διοίκηση του Συλλόγου** εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θανόντων συναδέλφων, συναδελφισσών, καθώς στους οικείους και στους φίλους αυτών.

Αποβιώσαντες:

1. Παπαγγελής Ιωάννης
2. Μπουζάκης Κωνσταντίνος
3. Κουρακλή Γεωργία
4. Κυριαζής Γεώργιος
5. Κουρεντζής Σπυρίδων
6. Πατσιάς Αναστάσιος
7. Νατσιπούλου Αικατερίνη
8. Μπουζάκης Κωνσταντίνος
9. Λάρδας Βασίλειος
10. Γερολουκάς Γκόλφης
11. Σιδηρόπουλος Νικόλαος
12. Γεωργιάδης Ιωάννης
13. Μπρουσιδίου Αγορά
14. Διγαλέτος Φωτάγγελος
15. Παντουζής Κωνσταντίνος
16. Ρεντίφης Γεώργιος
17. Κολληλιάτης Γεώργιος
18. Γιώβος Δρόσος
19. Πατακιάς Νικόλαος
20. Σαμιωτάκης Δημήτριος
21. Γκέντζης Πέτρος
22. Κατρός Ιωάννης
23. Παπαχρήστου Ιωάννης
24. Πανοτόπουλος Δ. Πάνος
25. Πατεράκη Ειρήνη
26. Ναουμίδης Δημήτρης
Ναούμ
27. Λάρδας Βασίλειος
28. Μόσχοβος Ευστάθιος

Πέθανε στις 15 Αυγούστου του 2020, ο **Γιάννης Αντωνίου** από τη Θεσσαλονίκη. Στη σύζυγό του Γεωργία και στις κόρες του, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. Η **Διοίκηση του Συλλόγου**

Έφυγε από τη ζωή, στις 14-5-2021, σε ηλικία 90 ετών, ο **Ασημάκης Ασημακόπουλος**. Υπηρέτησε τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επί 35 συναπτά έτη και εξήντησε την ιεραρχία, φτάνοντας στον βαθμό του Διευθυντή, ως Διευθυντής υπηρέτησε στη Διεύθυνση Διοικητικού (Προσωπικού) και από εκεί συνταξιοδοτήθηκε.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στα παιδιά του, Αγγελική και Αργύρη, καθώς και στα αδέρφια του Γιώργο, συνταξιούχο και τέως αναπηρωτή Γενικό Διευθυντή των ΕΛΤΑ και στην αδελφή του Γιαννούλα, καθώς και τις ολόθερμες ευχές μου, για καλή υγεία, δύναμη, κουράγιο.

Καλό παράδεισο Ασημάκη μας και καλή συνάντηση. Αιωνία σου η μνήμη, αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών.

Γεώργιος Μιχαηλάκης

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή, ο εκλεκτός συνάδελφος, συνταξιούχος **Γιάννης Σταυριανάκης**. Γεννήθηκε στο χωριό Αερινός Χανίων, απόφοιτος της Ταχυδρομικής Σχολής Αθηνών και διορίστηκε προϊστάμενος στο

Ταχ/κο Γραφείο Νέα Αγχιάλος Μαγνησίας.

Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες του ΕΛΤΑ της περιοχής και συνταξιοδοτήθηκε όταν ήταν προϊστάμενος του Κεντρικού Ταχυδρομείου Βόλου. Ήταν τίμιος, ειλικρινής, ευθύς, εργατικός, εξυπηρετικός, πατριώτης και άριστος οικογενειάρχης.

Αυτά είναι μερικά από τα πολλά χαρίσματα που τον έκαναν αγαπητό στην υπηρεσία του και σε όσους τον γνώρισαν.

Με την εξαιρετική εκπαιδευτικό σύζυγό του, μεγάλωσαν και σπούδασαν τα δύο παιδιά τους και είχαν την ευτυχία να τα καμαρώσουν καταξιωμένους επιστήμονες. Ας είναι ελαφρύ το κόμμα της βολιώτικης γης που τον σκέπασε. Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγο, στα παιδιά και στους λοιπούς συγγενείς του.

Μανώλης Φασουλάκης

Μεγάλη Πέμπτη 29 του Απριλίου, έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός συνάδελφος **Αριστοτέλης Τριάντης**, σε ηλικία 72 ετών. Ο Τέλης, όπως όλοι τον αποκαλούσαμε, άφησε μια υπέροχη οικογένεια, την αξιόλογη γυναίκα του Ελένη και τα παιδιά του Κώστα και Δημήτρη (με τις συζύγους τους) και δύο εγγονές όλες από τον Δημήτρη, με τις οποίες-όπως μας έλεγε-περνούσε υπέροχα.

Ο Τέλης γεννήθηκε στην Άνω Σκαφιδωτή. Εκεί πέρα-

σε τα πρώτα του 22 χρόνια, οπότε και προσελήφθη στο Ταχυδρομείο. Υπηρέτησε σαν αγροτικός διανομέας στα Ταχυδρομεία Λούρου και Πρέβεζας, στην οποία και έμεινε μόνιμα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ενδιαφέρον του για το χωριό του ήταν στην πρώτη γραμμή. Ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση και είχε εκλεγεί πρόεδρος του χωριού του. Έδωσε λύσεις σε πολλά προβλήματα και έκανε όνειρα για το μέλλον.

Τον Τέλη, ως συνάδελφο, θα τον θυμόμαστε για την ευθύτητά του χαρακτήρα του, την εργατικότητά του και το χιούμορ με τους συναδέλφους. Θυμόμαστε το χαμόγελό του, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς.

Στην οικογένεια του, έχω μόνο να πω θερμά, πολύ θερμά συλλυπητήρια και κουράγιο.

Κώστας Πάντας

Στις 24 Νοεμβρίου 2020 έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, στο Θεσπρωτικό της Πρέβεζας και σε ηλικία 89 ετών, ο αγαπητός συνάδελφος **Θεόφιλος Παπαφωτίου**. Ένας άνθρωπος σοβαρός, ευθύς και ωραίος. Ένας άνδρας του οποίου το λόγο, την κρίση και την εντιμότητα, μπορούσε ο καθένας να στηριχτεί και να υπολογίζει.

Ένας λαμπρός οικογενειάρχης κι ένας φίλος πολύτιμος για όσους τον πλησίαζαν

και τους τιμούσε με τη φιλία του. Είχε συνδέσει τη ζωή του με μια ισάξια σύζυγο, τη δασκάλα Χριστίνα Μαρκοπούλου από τα Κρέσταινα, την οποία όμως δυστυχώς και ύστερα από ξαφνική σοβαρή αδιαθεσία, έχασε στις 24 Αυγούστου 2007.

Στον ΕΛΤΑ εργάστηκε ως προϊστάμενος στα Ταχυδρομεία Κεφαλληνιάς, Κακαβακίου, Λούρου και Ηλιοπούλης. Συνδικαλιστικά, από το 1977 και για μια δεκαετία, συμμετείχαμε σ' όλα τα Εργατικά συνέδρια των εργαζομένων στα Ταχυδρομεία και τέλος μετά τη συνταξιοδότησή του, την τελευταία 20ετία, ανταμώναμε τακτικά και κάναμε παρέα στο χωριό μας, τα Λέλιθβα, όπου έμενε σχεδόν μόνιμα.

Θεόφιλέ μας, δυστυχώς λόγω της πανδημίας, δεν σε κατευοώσαμε, δεν μπορέσαμε να σταθούμε μπροστά στο νεκρό σώμα σου και να κλάψουμε για τον χωρισμό μας.

Θα σε θυμόμαστε πάντα γιατί ήσουν άνθρωπος και αγωνιστής.

Στα αγαπημένα σου παιδιά, τον Κώστα και τη Ματίνα, τα εγγόνια σου και τους άλλους συγγενείς, εκφράζουμε τη βαθειά μας λύπη.

Οι λίγες αυτές γραμμές είναι έκφραση αγάπης και λύπης. Το ήθος και οι αγώνες ας μείνουν φωτεινά ορόσημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

**Καλό σου ταξίδι
Απόστολος Παναγιώτου**

Οδηγός προς ασφαλισμένους για πλασματικά έτη ασφάλισης

Η αναγνώριση και η εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης αφορά πρωτίστως όσους μπορούν με τα επιπλέον χρόνια να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης αναδρομικά και σύμφωνα με διατάξεις των νόμων του 2010, του 2011 και του 2012, έτσι ώστε να συμπλη-

ρώσουν τα αντίστοιχα όρια ηλικίας και να αποχωρήσουν νωρίτερα από την αγορά εργασίας.

Η διαδικασία αφορά επίσης όσους ασφαλισμένους θα χρησιμοποιήσουν τα πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης και με τη συμπλήρωση του 62ου έτους

της ηλικίας τους να καταθέσουν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση.

Η εξαγορά των πλασματικών ετών ασφάλισης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης πριν από τον μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τους δικαιούχους

1 Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης εξαγοράς πλασματικών ετών;

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης είναι οι εξής:

- Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου.
- Γονική άδεια.
- Εκπαιδευτική άδεια.
- Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου.
- Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου -30% (θεμελίωση 2011-2014).
- Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου -30% (θεμελίωση 2011-2014).
- Χρόνος σπουδών.
- Αναγνώριση τέκνων.
- Κενός χρόνος.

2 Ποια νέα πρόσωπα δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφάλισης;

Πρόκειται για την κατηγορία των νέων ασφαλισμένων (ήτοι των υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1η Ιανουαρίου 1993 και εφεξής), οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας

τους και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης.

3 Μέχρι πότε μπορεί να υποβάλει ένας ασφαλισμένος αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών και πού;

Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, όμως σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης (εφόσον καθίστανται συνταξιούχοι από αιτήσεις) ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος (εφόσον κριτήριο για την έναρξη συνταξιοδότησης δεν είναι ο χρόνος υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης).

4 Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας από ασφαλισμένους και συνταξιούχους;

Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας μόνο από τους ήδη συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος.

5 Πώς γίνεται η αναγνώριση πλασματικών ετών;

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς (π.χ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 20% σε όλα τα έτη, ΤΑΠ-ΟΤΕ / ΟΤΕ: 25,99% για το 2017 και 24% για το 2018).

6 Με βάση ποιες αποδοχές υπολογίζονται οι εισφορές;

Με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στην περίπτωση που η απασχόληση δεν είναι πλήρης, τότε ανάγεται σε πλήρη απασχόληση και υπολογίζεται στις αποδοχές που αντιστοιχούν σε αυτήν.

7 Με ποιους τρόπους γίνεται η καταβολή του ποσού της εξαγοράς;

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:

α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης.

β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.

γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το 25% του ποσού της σύνταξης.

8 Από πότε έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση πλασματικών ετών;

Οι νέες διατάξεις έχουν εφαρμογή από 13/5/2016. Συνεπώς, αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 12/5/2016 αντιμετωπίζονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Επικοινωνήστε ηλεκτρονικά με τη Διοίκηση του Συλλόγου

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου του www.psselta.gr και δίνω τη συγκατάθεσή μου για τα προσωπικά δεδομένα που θα αποσταλούν μέσω της φόρμας.

Αποστολή

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας, αναγράφοντας τις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις (email).

Εννοείται ότι για τη Διοίκηση του Συλλόγου είναι καλοδεχούμενες οι απόψεις και οι παρατηρήσεις σας.

